



## **COLUMN 11 januari 2025 – Vooruitblik 2025**

Hartelijk welkom bij mijn eerste column in 2025. Ook alle beleidsmakers en politici van Den Haag van harte welkom. Dank voor het overnemen van de suggesties die ik in 2024 via enkele columns heb gedaan. Zoals de tips voor het maken van een leegstandsverordening, voor het terugdringen van de leegstaande panden, en het beschikbaar stellen van waarderingen voor hardwerkende Hagenaars en Hagenezen die minder dan 8 uur mantelzorg per week verlenen. Dat was een pittige column, ik geef het toe, maar sportief dat jullie mijn aanbeveling daarvoor overnemen.

Ik wens een ieder al het goeds en geluk voor 2025 en jullie hangen natuurlijk aan mijn lippen welke tips, zorgen en suggesties ik het komende jaar voor jullie heb.

Welnu we beginnen al komende week. Donald Trump wordt geïnstalleerd als president.

Tja, waar moet ik beginnen??

Dat hij wordt geïnstalleerd, is nog het minst opmerkelijke. Ook niet nu hij veroordeeld is en met een strafblad op zak, als aankomend president, rechters uitkaffert.

En dat is misschien wel het engste, je kijkt er niet eens meer van op.

We gaan iets normaal vinden, wat eigenlijk niet normaal is.

We zullen het wel zien.

Laten we ons vasthouden aan de wijze woorden van Sjaak Bral tijdens zijn Oudejaarsconferentie: om 5 voor 12 zijn we als burgers, die opkomen voor hun recht, het sterkst.

Maar financieel moeten we als Den Haag wél wakker blijven, want met de komst van Trump krijgt Amerika ook een reeks zaken-ministers die heilig geloven in crypto-munten.

Geen idee wat voor dingen het zijn. Het herbergt niet voor niets het woord cryptisch. Die munten stijgen nu al flink in waarde, dus ik adviseer om de begroting van Den Haag nu al om te zetten in crypto-munten. Over 4 jaar is iedere Hagenees dan Miljardair.

Met het parkeerbeleid en de huizenprijzen in deze stad zullen we dat geld hard nodig hebben.

In februari maakt Nederland zich op voor de Elf Stedentocht. Of de mussen nu wel of niet van het dak vallen, over de Elf Stedentocht wordt gepraat. Bij de Friezen gaat het al kriebelen als de temperatuur onder de 15 graden is.

Nederland wordt weken in spanning gehouden of de tocht wel of niet doorgaat en welke prinses er mee gaat schaatsen. Zal overigens nog een heel gedoe worden met die jurken.

In maart zitten we een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen. Een jaar waarin we in politiek Den Haag een unicum hebben in de gemeenteraad, namelijk dat de oppositie in de meerderheid is. Verfrissend als partijen voor alle politieke plannen niet meer verzekerd zijn van elkaars steun. Dan kunnen er wel leuke debatten ontstaan. Gaat er dan eindelijk eens wat nuttigs gebeuren?

Mei gaat een drukke maand worden.

Op 5 Mei van dit jaar vieren we 80 jaar vrijheid.

Mijn oproep is om de dag ervoor, op 4 mei, zeker niet te vergeten stil te staan en te denken aan diegenen die voor onze vrijheid de hoogste tol hebben betaald.

Half mei hebben we dan het Eurovisie Songfestival met Claude.

Claude zingt zowel in het Nederlands als in het Frans.

De douze punten van de Fransen, Zwitsers en Belgen hebben we dus al binnen.

Van Israël krijgen we ook sowieso 12 punten. Waarvoor denken jullie anders dat onze Geert zich suf op en neer pendelt en lobbyt tussen Den Haag en Tel Aviv??

In juni hebben we de NAVO-top in Den Haag.

We lopen er als Hagenezen natúúrlijk op te kankeren, maar in een grote stads-brede enquête in 1997, met als thema 'wat voor stad willen we in 2025 zijn', kwam er uit dat we een internationale stad willen zijn.

Mét VN-kantoren.

Nou die hebben we gekregen o.a. in de vorm van VN-tribunalen én we krijgen een NAVO-top in Den Haag. Hoe internationaal wil je het hebben?

OK, Den Haag zit dan op slot qua verkeer, maar dat zijn we dankzij EXTINCTION REBELLION wel gewend. En anders wel door de constante staat van weg-opbrekingen in en rond de stad.

En Den Haag zal Den Haag niet zijn, als het stadsbestuur er niet voor zorgt dat de lokale ondernemer hier ook van kan profiteren.

De Fred wordt één grote tax-free shopping-mall.

Bakkerij Segaar, Van Kempen en Driesen verzorgen dagelijks het brood.

Het ontbijt van de NAVO-toppers vindt plaats in koffiehuis Statenplein.

Terwijl de kranten in 25 talen worden doorgenomen, zijn de problemen nog vóór de officiële top moet beginnen, al de Wereld uit.

Want we weten het als Hagenezen: als een probleem met geouwehoer in het koffiehuis niet wordt opgelost, dan is het ook geen probleem.

Het hazelnootgebak wordt geleverd door Maison Kelder en de koffie natuurlijk door Florencia.

Het wordt sowieso een relaxte sfeer. Onze NAVO-topman Mark (hée hallo!) zorgt ervoor dat iedereen een Haagsche Stadsfiets en een appeltje van de Haagse Markt krijgt.

In de avond een lopend buffet van Indonesisch restaurant Soeboer met een ijskoud Haags biertje van onze lokale brouwerijen.

Het avondprogramma is in en rond de straten van de Hobbemastraat, Paul Krugerlaan en de Hoefkade. Onder begeleiding van één van de Haagse Stadsgidsen kunnen de NAVO-toppers dan met eigen ogen zien dat de échte wereld met 170 nationaliteiten heus wel met elkaar kan samenleven.

Vanuit de Hobbemastraat loopt het gezelschap via de Zuid-Wal naar Chinatown en werkt daar en-passant aan betere betrekkingen met China.

Lang blijven hangen kan dan niet, want in het Paard is er het optreden van de dames van Pussy Riot. Bandleiden van dit feministische performance collectief werden in 2012 wereldberoemd toen ze werden gearresteerd en gevangengezet vanwege hun protest tegen de herverkiezing van de Russische president Vladimir Poetin.

En Pussy Riot komt echt hè? De programmering is deze week bekend gemaakt.

Een briljante programmering van het Paard onder leiding van Majel Blonden.

Ik zou een aggregaat of 5 achter de hand houden, want het is niet uitgesloten dat er die avond een onverwachte stroomstoring of andere cyberaanval de kop opsteekt.

Na het Paard, gaan de NAVO-toppers niet naar bed, welnee!

In de limo van Jelle Meinesz worden ze in groepjes naar Queens Casino aan het Spui gebracht.

Tegen de tijd dat hun zakken leeg zijn, krijgen ze bij de uitgang de biografie 'Het begon in het Laakkwartier' hoogst persoonlijk uitgereikt door Harry Ballemaaker.

Op de hotelkamer wacht op het kussen een chocolaatje van Hop en Stork.

De dag erna een kater dus naar Scheveningen lekker bakken in de zon en champoepel bij De Waterreus.

(Een beetje reclame maken voor familie maken, mag toch wel?)

Na weken van voorbereidingen en 3 dagen top-ontmoetingen gaat Appie met zijn team van toppers uit de Schilderswijk en Transvaal de zoi opruimen en de restanten van al het geslijm schoonspuiten.

Op het vliegveld krijgt iedere NAVO-topper een goodiebag met daarin een Haagse Kakker, een fles Kruiden Baggah van Van Kleef, een pen van Akkerman, een boekenbon van Paagman en de laatste Haagsche Hopjes die we nog hebben. In de hoop dat het wereldwijd gaat aanslaan.

Meer suggesties voor de goodiebag zijn welkom via [MichelRogier.nl](http://MichelRogier.nl)

Het meest erge vinden de Hagenaar en Hagenees dat er door massale politie-inzet geen concerten en andere reuring in de stad mogelijk is in de maand juni.

Maar hé Den Haag, we vullen met die top toch onze zakken?

Daarom mijn suggestie: Organiseer in september een gratis feest voor de hele stad. Ik zeg een Parkpop met voor iedereen een gratis drankje. Vooruit, twee.

De Bitcoin staat tegen die tijd toch al 200% hoger joh.

Tot slot wordt in het najaar de voorkeursvariant voor het nieuwe station Laan van Nieuw Oost Indië bekend gemaakt. Deze week konden we lezen dat de kosten variëren tussen de 160 en 260 miljoen met een marge van 40%.

Dat is natuurlijk belachelijk die 40% marge.

Iedereen weet namelijk dat de kosten met een marge van minimaal 253% overschreden gaan worden.

Ik wens u al het goeds voor 2025!