



COLUMN 26 oktober 2024 – Vrouwen en ondernemerschap

Vlekken kreeg ik. Nee, niet zoals gebruikelijk in mijn witte blouse na het eten van een patatje oorlog. Rode vlekken van agitatie. Ik heb er niets mee, vrouwenemancipatie. Laat me uitleggen waarom.

Ik ben afgericht – sorry er was geen sprake van opgevoed – met het postbus 51 spotje: “een slimme meid is op haar toekomst voorbereid”. Een slogan die dwingend stelde dat je aantoonbaar niet slim was als de toekomst aan je voorbijging. Het moest meisjes en jonge vrouwen ervan bewust maken dat zij in de toekomst niet meer zouden kunnen rekenen op de financiële situatie van het kostwinnersmodel. Huh, Hoe bedoel u? We spreken 1989 tot 1992.

Ruim dertig jaar later leek die campagne zijn doel bereikt te hebben. In 1990 was nog maar 25% van de vrouwen economische zelfstandig. In 2018 betrof dat 65%. En weet u: ik geloof er geen reet van.

Vrouwen werken vaker in deeltijd en krijgen voor hetzelfde werk nog altijd minder betaald. Binnen traditionele relaties staat de vrouw maar al te vaak aan de lat voor de zorgtaken als huishouden, kinderen en mantelzorg. Ik noem bewust traditionele relaties van man, vrouw en kinderen binnen het ‘huis-boom-beest-model’.

Ik betrek er vandaag bewust geen LHBTI-discussie bij. Economische achterstand is zonder al dat, al ingewikkeld genoeg.

Door opvoeding en conditionering, lijkt de hele maatschappij masculien en op mannen ingericht. Bij een onafhankelijke en pittige vrouw spreekt men over een manwijf. Is ze gebekt dan is het een kenau.

Kenau was overigens een scheepsbouwer en houthandelaars. Bekend geworden door het verhaal over haar verzet bij de verdediging van Haarlem tijdens de tachtigjarige oorlog. Historici noemen het een mythe. En vallen sindsdien over elkaar heen om te verklaren dat niet zij, maar een neef op ‘de’ lijst stond. Die lijst opgesteld door de Spanjaarden bevatte alleen maar mannennamen. De driehonderd vrouwen die hebben geholpen bij het verdedigen van Haarlem, zijn met pennenstreken terug naar het aanrecht gedreven. Niet voor niets spreekt men sindsdien bij behoudend Nederland van een aanrechttoeslag. Een beetje vrouw daarentegen kan zich zo maar voorstellen, dat Kenau haar kennis als scheepsbouwer en bezit aan hout heeft ingezet om het verzet letterlijk te steunen.

Mannen en vrouwen spreken dezelfde taal niet. Vergeef me dat ik even ga chargeren, mijn tijd is kort en dit verhaal moet vertelt! Veel investeerders zijn man waardoor er bij voorbaat sprake is van een ongelijk speelveld. U bent bekend met de kreet: wie betaalt, bepaalt. Ik bedoel maar...

Wanneer het aankomt op het verstrekken van leningen, zijn vrouwen realistischer in hun groeiprognoses. Logisch toch? Vrouwen weten als geen ander wat er uit een heel klein zaadje kan groeien na een avondje onbeschermd seks. Mannen daarentegen - wanneer ze het over hun piemel hebben- willen nogal eens overdrijven. Ik bedoel wat is de wereld nu eigenlijk beter geworden van de grote verhalen van Sywert van Lienden met zijn zogenaamde mondkapjesdeal?

Vrouwen daarentegen moeten leren om te dúrven lenen. En dan heb ik het niet over de in cartoons en grappig bedoelde tekeningen afgebeelde dames, met neptieten en duckface. Van die hooggehakte, hoogblonde leeghoofdige, luxe-dieren die op de PC Hoofstraat gillend zes keer de maandlimiet van zijn Gold card er doorheen jagen.

Nee, ik heb het over de hardwerkende vrouwen die in weerwil van alle tegenslag vaak letterlijk met de hoed in de hand om een relatief kleine lening komen vragen. Die vrouwen met potentieel, die als geen ander weten, hoe je naast vaak de zorg voor kinderen, in de overgebleven uurtjes een prima initiatief uit de grond kunt stampen.

Mannen, wanneer u dan toch over de centen wilt blijven gaan, durf dan eens te investeren in vrouwen. Bóór dat potentieel aan. Help ons af van uw verstikkende kostwinnersmodel. Kortom: eMANcipeer!.