



COLUMN 31 augustus 2024 – Wen Er Maar Aan!

Wie hoort er nog in een weerbericht 'kans op motregen' of 'lichte neerslag'? We moeten dan zo'n beetje terug naar de tijd van Jan Pelleboer. Motregen is volgens mij geen nieuws meer, we zijn dat gewend.

En wie hoort er bij de verkeersberichten nog 'langzaam rijdend en stilstaand verkeer'? Ik weet niet hoe het bij u zit, maar als ik de straat uitrijd, dan staat heel Den Haag al vast. In Den Haag mag je op steeds meer plekken niet harder dan 30Km/u rijden. Kónden we maar 30 rijden!

Kruipend ga je door de stad op weg naar de snelweg, waar er alleen nog maar files worden omgeroepen die langer dan een kwartier duren.

We zijn er aan gewend geraakt.

Aan een steeds vollere samenleving en aan klimaatveranderingen, met alle gevolgen daarvan, zullen we steeds meer moeten wennen.

Als er tegenwoordig een bui komt, dan is deze te vergelijken met een Bijbelse Zondvloed.

De overheid en defensiespecialisten waarschuwen al enkele jaren dat klimaat, epidemieën en oorlogen voor onze samenleving ernstige en langdurige gevolgen kunnen hebben en dat we ons daarop moeten voorbereiden.

Vrijwel geen hond die dat doet, want er zijn wel belangrijkere zaken, zoals het nieuwe seizoen van GTST en B&B vol Liefde, Netflixen, Padellen en je druk maken over de burens die wéér op vakantie gaan. Waar doen ze het van?

Door goedkoop te vliegen. Vanaf militair vliegveld Eindhoven bijvoorbeeld en dáár begon afgelopen week de ellende.

Woensdag lag een groot deel van onze maatschappij plat door een probleem met ons defensienetwerk.

Dat netwerk heet, hou je vast, Netherlands Armed Forces Integrated Network.

En defensie zal defensie niet zijn als ze daar geen afkorting voor hebben bedacht, namelijk NAFIN. Het beheer van dit netwerk ligt bij het Joint Informatievoorziening Commando, JIVC.

De enige afkorting die ik nog uit mijn diensttijd ken, is de CADI, de kantinedienst die zorgde voor eten en drinken.

Ja, en de afkorting S5 natuurlijk, waarmee vele leeftijdsgenoten probeerden de diensttijd te ontvluchten door zich krankzinnig te laten verklaren.

Maar goed, ik dwaal af.

Defensienetwerk NAFIN lag er dus uit en daarmee een groot deel van onze voorzieningen.

En ik was niet verbaasd.

We hebben jarenlang bezuinigd op infrastructuur en vitale functies. We betalen liever niet te veel belasting, omdat we spotgoedkoop vanaf een militairvliegveld Eindhoven op vakantie willen gaan. Maar we betalen niet om datzelfde vliegveld te onderhouden.

Het glasvezelnetwerk dat het vliegveld, en zo'n beetje ons hele land, moet beveiligen, is ruim 30 jaar oud.

Dat glasvezelnetwerk is nog aangelegd met glas in lood. Daar is inmiddels al zóveel data doorheen gegaan dat het matglas is.

Van horen zeggen, is de storing ontstaan bij het laden van software.

Dat zal dan nog wel vanaf een 5-en-een-kwart-floppydisk geweest zijn met Basic als programmeertaal.

Wat het ook geweest is, ik vond de nuchtere opmerking van onze minister van justitie er één, die de gevolgen van de storing goed verwoordde: 'Get used to it'. En zo is het. Maak dáár maar eens een afkoring van WEMA: wen er maar aan. Want met onze samenleving die door netwerken aan elkaar gekoppeld is, zullen we er aan moeten wennen.

Net als motregen en langzaam rijdend en stilstaand verkeer.

Jarenlang waarschuwen topmensen bij justitie en veiligheid al dat je voorbereid moet zijn op het uitvallen van vitale functies.

Die netwerken zijn zijde draadjes die kunnen breken.

En niemand moet daar verbaasd over zijn, want we hebben een oorlog in Europa waarbij hybride oorlogsvoering, het verstoren van vitale functies, een kwestie is van een paar muisklikken van een paar whizzkids.

De netwerken worden ook door steeds meer weirdo's beheerd.

Is het niet door een dubieuze of falende overheid, dan is het wel door private partijen met dubieuze bedoelingen.

Private partijen die rond onze aardbol satellieten laten cirkelen en daarmee spotgoedkoop tot gratis internet aanbieden.

Neem je moeder in de maling maar mij niet; níks is gratis op het internet!

Dus éénmaal verslaafd en afhankelijk van een netwerk, dan mag je het alleen gebruiken onder de weirdo's voorwaarden.

Netwerken spelen op vele manieren een cruciale rol bij het in bedwang houden en monitoren van grote groepen mensen. Ze zijn bovendien op vele manieren een onmisbare schakel geworden in oorlogsvoering.

Wie zulke netwerken beheert, of heeft gehackt, bepaalt het verloop van een oorlog.

Ook als je het niet wil en per ongeluk de verkeerde software laadt...

Weersomstandigheden worden ook steeds heftiger.

Vroeger kon Piet Paulusma nog zeggen 'oant moarn' maar tegenwoordig kunnen weermannen en weervrouwen het weerpraatje beter afsluiten met 'get used to it'!

De Partij voor de Dieren is van horen zeggen al een Ark aan het bouwen. Kijk dat noem ik nog eens een voorbereiding!

Zacht zomerbriesje?

Het is óf windstil óf code geel, rood, noem het maar op.

Mensen klagen op nationale TV dat hun tuinset is weggewaaid. Bérg je spullen dan op, als je ze niet gebruikt!

Vorige week waren er klachten bij de Formule 1 omdat het waaide. Wat had je dan gedacht aan de kust?

Ga lekker naar indoor karten of kies een andere hobby. Neem een treinbaan, ga punniken maar ga niet klagen bij een buitensport over het weer. It's all-in the game!

Zeiknat op een tribune heeft ook zijn voordelen; je waterige biertje raakt nooit op.

En geloof me, ik zát op die tribune vorig jaar in Zandvoort in de zeikregen en je moet er dan zelf wel wat van maken toch?

En wat hádden we het leuk! Met z'n allen al zingend naar de gallemiezen en de beelden gingen de wereld over met lovende woorden dat we niet klein te krijgen zijn in Nederland.

En zo is het ook. Niet miepen.

Je moet dealen met de omstandigheden waar je in zit.

Kinderen die zingen in de metro van Kiev terwijl ze aan het schuilen zijn, mensen die viool spelen terwijl de bommen vallen. Laten we er een voorbeeld aan nemen. Je moet er het beste van maken.

Als je op reis gaat, wees voorbereid, neem voldoende eten en drinken mee en gewoon een spelletje. Offline hè!

'Makkelijk praten', hoor ik enkele zeggen die van de week op Eindhoven vast zaten.

Maar geloof me, ik ging enkele weken geleden op reis via Schiphol toen er een wereldwijde storing bij Microsoft was.

De hele Wereld lag plat. Nu jij weer.

Geen moment in de stress. Drankje extra er bij en de kaarten tevoorschijn halen.

Bálen van je vakantiedagen, ja dat kan maar hé ik werk in het onderwijs.

Vakantie zat.

Jaloers? Voor elk opleidingsniveau is er wel een baan in het onderwijs, dus wat let je?

Wees voorbereid op uitval vitale nutsvoorzieningen.

Zet eens een dag de stroom in je huis uit en ontdek en ervaar wat jou allemaal kan overkomen.

WC-papier in voorraad halen dat kennen we wel, maar een échte crisis waarbij nutsvoorzieningen uitvallen door cyber- of drone-aanvallen, verkeerd laden van software of slecht weer, is next level. Get used to it.

Zonder nutsvoorzieningen ben je écht op je zelf aangewezen. Niks ff goochelen hoe je zaadjes moet planten voor eten, niks ff e-mailen of bellen of appen met elkaar, niks Orgel Joke om de boel op te fleuren.

Zorg zelf voor vertier met bijvoorbeeld een pak kaarten of dobbelstenen.

Mijn ervaringstip: pesten is misschien niet het meest vreedzame kaartspel in zulk soort situaties...

En niet te vergeten: heb áltijd een fles prosecco bij de hand, want wie kent niet de militaire afkorting wa-ba-not?
Where there are bubbles there are no troubles.