



COLUMN 16 maart 2024 – De Week van het Geld

Ja, mensen, het is weer zo ver: Deze week is het de Week van het Geld. Dat is ook de reden dat de column van deze week zeer kort is, want tijd is geld.

Veel mensen hebben aan het einde van hun geld nog een week over. Weer andere mensen worden week van het geld. En vroeger kreeg je weekgeld.

Jaja, u hoort het, uw columnist laat zich deze week goed gelden. Voor mij is zo'n column een fluitje van een cent. Want wie voor een dubbeltje geboren is kan nooit een kwartje worden. Over centen gesproken: Ik heb geen stuiver, maar op de markt is uw gulden een daalder waard. Ha!

En weet U: Geld doet wonderen. Als je bij iemand in het krijt staat, moet je het gelag betalen. Een ander kiest eieren voor z'n geld of gooit z'n geld in het water en betaalt leergeld.

Is het kwartje al gevallen bij u? Nee? Geen nood, ik ga u met gelijke munt terugbetalen. En ik heb een tip: Geld maakt niet gelukkig, want geld brandt in je zakken. Nu groeit het geld me niet op rug, maar voor hetzelfde geld gooi je kwaad geld naar goed geld. Geld stinkt niet, maar zeg dat maar eens tegen een rijke stinkerd die met geld smijt.

De hemel op aarde verdienen we allemaal. Maar helaas. De een is man in bonus en de koning te rijk, de ander zit op zwart zaad en moet op een houtje bijten. De een laat het geld rollen, de ander moet op z'n centen letten. En de een heeft geen rooie cent te makken, de ander zit er warmpjes bij.

Het is duidelijk: Geld regeert de wereld. Zelfs de vis wordt duur betaald.

Ja mensen. Het is armoe troef als je aan de geeuwhonger ligt en geen nagel hebt om je gat te krabben. Dan is schraalhans keukenmeester en kun je droog brood eten. Dat is geen vetpot

Soms is het een centenkwestie, vaak kost het een aardige duit, of erger: kun je met gesloten beurs op de fles gaan.

Geen centje pijn, zegt U? Sorry hoor, maar van een kale kip kun je niet plukken. Zeker niet als je zo arm bent als een kerkrat en aan lager wal bent geraakt. Dan ben je platzak en blut.

Maar als de nood aan de man komt luister dan naar deze wijze raad: Het bezit van de zaak is het einde van het vermaak.

Toch zie ik u denken: Een column over allerlei soorten en vormen geld, maar de euro wordt niet genoemd. Hoe kan dat? Ik heb me suf gepeinsd, maar er blijken nog geen spreekwoorden of gezegden over de euro te bestaan. En dat terwijl de euro toch al 20 jaar bestaat. Dat is best jammer. Spreekwoorden brengen de mensheid namelijk wijsheid bij en houden ons een spiegel voor. En zonder spreekwoorden over de euro worden we

dommer en doen we stomme dingen met geld. En daarom blijft de Week van het Geld broodnodig.