



COLUMN 27 mei 2023 – Haagse Jeugdlintjes

Ik ben fan van de podcast 'Door de ogen van de Koning' waarbij hij terugkijkt op de afgelopen 10 jaar koningschap. Laatst vertelde onze koning, die ik hoog in het vaandel heb, dat hij op zijn militair uniform een batterij aan onderscheidingen heeft.

Maar liefst 39 Internationale onderscheidingen waaronder 'Ridder in de Orde van de Olifant van Denemarken'.

Ik heb geen idee wat dit inhoudt maar gelet op de hobby's van de Oranjes, kan ik mij hier wel iets bij voorstellen maar bij olifanten in Denemarken dan weer niet.

De Koning heeft ook het 'Grootkruis in de Orde van de Verlosser van Griekenland'. Verlost van wat dan zou je denken. Nou het heeft te maken met de steun aan de onafhankelijkheidsstrijd van Griekenland tegen Turkije. Weliswaar rond 1830 maar heden ten dagen toch een pikant detail dat wij ze daarbij geholpen hebben.

Het plateau van onderscheidingen op het militair uniform van onze koning is enorm. Het is zo groot, dat hij moeite heeft om erover heen te kijken en zo massief dat zijn beveiligers thuis kunnen blijven.

Onze Koning heeft ook 11 Nederlandse onderscheidingen.

Uitgerekend de 11e is die van de Elfstedentocht die hij heeft uitgereden.

Eerlijk vertelde de Koning dat hij daar het meest trots op is.

Het is volgens de Koning de enigste onderscheiding waarvoor hij zelf hard voor heeft moeten werken. Zeker een knappe prestatie, ik doe het hem niet na.

De overige onderscheidingen heeft hij vanuit zijn functie.

Maar hij báált natuurlijk dat hij niet in Den Haag is opgegroeid en daardoor nooit voor een Haags jeugdlintje in aanmerking is gekomen...

De Haagse Jeugdlintjes is een idee van het CDA en PvdA. Uit de periode dat partijen nog met elkaar samenwerkten.

De lintjes worden sinds 2009 uitgereikt aan jongeren tussen de 6 en 22 jaar die zich vrijwillig inzetten voor onze stad.

Veelal voor ouderen of leeftijdsgenoten.

Net als bij de Koninklijke onderscheidingen, moet je worden voorgedragen voor een Haags Jeugdlintje.

Ieder jaar is het weer een feest als de groen-gele Haags lintjesregen neerdalen over onze jongeren.

Het is het moment waarbij we laten zien dat veel jongeren niet alleen swipen en Netflixen. Dat zij ook laptops verzamelen voor hun leeftijdsgenoten die in alle haast moeten vluchten uit Oekraïne, zoals Michelle Reinhard deed. Michelle maakt vanaf haar 12e jaar overigens ook deel uit van de Haagse Jongerenraad waar zij zich inzet voor Haagse kinderen in armoede.

En dat doet ook Jessa Zwerverink die merkte dat sommige meisjes niet naar school kwamen als ze ongesteld waren. Omdat er thuis niet altijd geld is om maandverband te

kopen. Dat moest worden opgelost en zij zorgde ervoor dat er op haar middelbare school gratis maandverband beschikbaar kwam. Jessa denkt als jongere ook mee met de gemeente in haar stadsdeel Loosduinen. En dat allemaal in haar examenjaar.

Of neem Yousri Hamouchi (17) die echt een missie heeft in Moerwijk. Hij wil jongerenwerker worden en neemt daarop alvast een voorschot. Elke week is hij in de weer om mensen te helpen. Een paar voorbeelden: hij haalt bij oudere mensen oud papier en glas op, helpt mee de ontbijtpakketten voor gezinnen in te pakken. En stond in de coronatijd elke week paraat bij de aanschuiftafel in de Participatie Keuken.

En ik kan zo wel doorgaan want er zijn zat verhalen van en over onze Haagse jeugdhelden.

Wat ik jammer vind is dat de reden dat deze helden een lintje krijgen wel ergens op de website van de gemeente te vinden is maar wat mij betreft veel te veel is onderbelicht. Goed, het was in het chique Diligentia aan het Lange Voorhout maar eenmaal in het theater lijkt deze zaal meer op een presentatiezaal van Natuurkundigen. En dat klopt want het theater is ooit opgericht door de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde. De jeugd en de schare meegekomen familieleden brachten gelukkig kleur en reuring in de zaal. Zo ook de Haagse pop/rockformatie Cosmo, ook jongeren, die net in Het Paard de negende editie van de muzikwedstrijd Talent Event hadden gewonnen.

De jeugd heeft niet alleen de toekomst, de jeugd *is* onze toekomst. Het zijn de doctoren, de bankiers, de elektriciens en medewerkers stadsbeheer van de toekomst. Het zijn zij die voor ons straks de handen uit de mouwen steken. De bankiers die onze pensioenen beheren en de mannen en vrouwen die onze stad schoon, heel en veilig gaan houden. Onze jongeren moet je koesteren.

Dus geef meer elan aan het uitreiken van de jeugdlintjes.

Juist nu, in een tijd dat jeugd meer als last dan lust wordt gezien, zou het mooi zijn als we van het uitreiken van de Haagse jeugdlintjes een gala-voorstelling maken. Net als het Haags sportgala. Compleet met rode lopers, toeters, bellen en bubbels en dat allemaal in een live uitzending.

Laat Hagenaars en Hagenezen zien waar onze jongeren toe in staat zijn en laten we trots op ze zijn want wat je er in stopt, krijg je er ook altijd weer uit.

Ik wens u een fijn weekend.