



COLUMN 11 februari 2023 - Provinciale verkiezingen

Een broodnodige column vandaag. Provinciale verkiezingen. De verkiezingen met de laagste opkomstcijfers. Dat komt omdat de provincie niet leeft. De kiezer heeft er helemaal niets mee. Om diezelfde reden heeft het een of 't andere licht bedacht, het wat op te leuken. Het daarom samen te laten vallen met de verkiezingen voor de waterschappen. Daar heeft de gemiddelde Hagenaar nog minder mee. En als we dan toch allerlei stemshit op een hoop gooien, laten we die gasten van de provincie gewoon getrapt bepalen wie er in de Eerste Kamer zitting mag nemen. Je moet de huidige senatoren, niet al te snel wakker laten schrikken met een heuse stembusverschuiving.

Toch was dat precies wat er de laatste keer in 2019 gebeurde. Forum voor Democratie, u weet wel van Thierry Baudet, kwam met elf zetels onze provincie in daveren. Een zetelaantal dat menig stoffige landelijke club van gearriveerde plucheplakkers, in hun hele – soms vijftig jarige bestaan – nog nooit gelukt is.

Toch bent u genept kiezer! En ik ga u uitleggen waarom.

Forum voor Democratie, kwam in het licht van verkiezingsbeloften met de boodschap, dat zij het helemaal anders zouden gaan doen. Het zittende pluche gezelschap, waartegen fors geageerd werd, waren vooral baantjesjagers bezig met eigen belang. Lobby en eigen portemonnee zullen we maar luchthartig samenvatten.

Er waren volgens roerganger Thierry veel onnodige regels, processen te stroperig en het bedrijfsleven slecht vertegenwoordigd. Het bedrijfsleven is immers dé banenmotor van waaruit broodnodige innovaties snel tot stand komen. Immers een zakenmens, zwaar verantwoordelijk voor het bedrijfsinkomen, kan niet tegen verspilling. Dus geen verspilling van onze kostbare tijd en geld. Ook is het veel efficiënter om baantjes samen te pakken. Dus én vertegenwoordiging in de provincie Zuid- Holland, tegelijkertijd met het lidmaatschap van de Tweede Kamer, en o ja óók nog gemeenteraadslid. Driedubbele petten en de uitkomsten van je eigen besluiten controleren. Lekker efficiënt

Daarom kwam het bericht van afgelopen donderdag, via de diverse lokale omroepgremia, behoorlijk binnen. De Statenleden van Forum voor Democratie, u weet wel dat elftal van de eerste alinea, zijn het vaakst afwezig bij vergaderingen. Met hun elf zetels waren zij verantwoordelijk voor meer dan de helft van de absenties bij de vergaderingen. Absentie is een Atheneumwoord voor niet aanwezig zijn.

Zo hebben we Gideon van Meijeren, u weet wel de man die vooral opvalt met zijn vuilbekkerij op twitter. Hij omschrijft zichzelf als "een gladiator voor de leeuwen. Het laatste bastion voor onze menselijke vrijheden". Hij stelt op 12 juli 2022 dat "de staat zich als een tiran tegen de eigen bevolking heeft gekeerd. We worden van onze meest fundamentele vrijheden en grondrechten beroofd. Het Nederlandse volk heeft niet het recht, maar zelfs de morele plicht zich daartegen te verzetten". Zegt de man die 620 dagen zetelt in de Tweede Kamer daar beleid maakt en het woord voert over Binnenlandse Zaken, defensie, justitie en veiligheid. Daarnaast ook nog Landbouw,

natuur en voedselveiligheid. Hij wordt dus door zijn kiezers ruim betaald, om namens hen, de fundamentele vrijheden en grondrechten te verdedigen. Hij is de vleesgeworden belichaming van spin in het web. En o ja, hij heeft sinds december 2022 ook nog een belangrijke nevenfunctie: bestuurslid 'Eerlijk eten BV'. Let op: eerlijk en BV in één zin

En om Kafka definitief in het stof te laten bijten, zijn Thierry en Gideon afgelopen woensdag als online maaltijdbezorger begonnen. Met 'verse producten van het Nederlandse platteland'. Een 'gewoon' lid van de Tweede Kamer krijgt een schadeloosstelling van € 124.000, = per jaar. Daarmee kun je niet met droge ogen beweren, dat je een bos wortels rondbrengt omdat je de energierekening niet kunt betalen.

Volgens Baudet, zijn Forum-Statelieden geen beroepspolitici. Dat klopt, precies om die reden is het een deeltijdbaan. En dus geen argument om niet op te komen dagen. Het gaat "in veel gevallen om succesvolle ondernemers". Precies! Dat was nu precies de gedane belofte. Die bijzondere ondernemers zouden een bezem door de oude regels gaan halen. Maar dat lukt niet, wanneer je er nooit bent. Alles overziende doet het mij vooral denken aan het protestlied van de Tegenpartij: "Geen gezeik, iedereen rijk: samen voor ons eigen".