



## **COLUMN 12 februari 2022 - Verkiezingen**

Echt iets voor jou, een column over de verkiezingen. Ik hoor het u zeggen. Eerlijk? Ik vind het helemaal niks.

Ik vind het helemaal niets. Die Haagse raad. Blij dat ze bijna weg zijn. Een gemankeerde club. Vrijwel een grote zwarte bladzijde. Ik weet niet eens waar ik moet beginnen. Willy Dille, stoere PVV-vrouw, is ons op verdrietige wijze ontvallen. De laatste keer dat ik haar in het ijspaleis zag. En die stralende lach, toen ze me vroeg wanneer ik weer mee kwam doen.

Krikke, aan incompetentie ten onder gegaan. De vrouw die niets had, met alle bijzondere taken die de job van burgemeester eervol maakt. Of het moet die fontein zijn, die ze wilde openen, aan het Lange Voorhout. Vurig was haar nalatenschap. Scheveningen smeult bij wijze van spreken nog na...

Twee wethouders, onderuitgegaan. Op Krikke? Of op eigen blinde ambitie? Ik weet niet wat ik ervan moet vinden. Ik ben in ieder geval in goed gezelschap, want het OM is er na tweeënhalve jaar ook nog steeds niet uit.

Wat mij betreft zijn ze in ieder geval genaaid. Door de coalitie die zij zelf in elkaar hebben getimmerd. Nee, ik bedoel niet dat ze op de vuist zijn gegaan. Dat zou nog eens een vernieuwende politiek zijn. Als je je gelijk niet haalt op argumenten, sla je gewoon iemand boven op zijn bek. Komt dat straatvechter zijn toch nog eens van pas...

Nee, Guernaoui en De Mos zijn weggewerkt. In opdracht van een mannetjesmaker. Die niet veel later, er vrijwillig voor koos zichzelf het bos in te sturen. Eerst nog de 'ik -kan-niet -wachten- wegwerk- motie'. Ingediend door GroenLinks. Lafhartig gesteund door de voltallige restanten van het college. Beter goed gejat dan slecht verzonnen. En later beloofd worden, met een wethouderspost voor een half jaar. Het AD-kopte: "Ik ga mezelf niet verloochenen". Nee, je kunt niet aan de gang blijven....

"Voor de gelegenheid heeft hij een net jasje aangetrokken. En een gloednieuw T-shirt lachte Arjen Kapteijns".

Hij kwam nadat Bert Van Alphen, onderuitging op de Energie Academie. Knopen geteld en conclusies getrokken. Hij weet echt wat het is, jezelf niet verloochenen. "All he's got was this lousy T-shirt"

VVD, D66 en GroenLinks, moesten nadat Groep De Mos/Hart voor Den Haag was vertrokken, op zoek naar nieuwe bondgenoten. Je hart verliezen kreeg, kreeg nieuwe invulling. Binnen twee maanden, traden PvdA en CDA aan.

Er bleek helemaal niets nieuws aan dit college. D66, VVD, CDA en PvdA deelden immers al jaren met elkaar de lakens uit. Ik zou bijna zeggen, ik weet niet beter.

Er was nog even een korte vrijage tussen 2014 en 2018, met de Haagse Stadspartij. Joris, die een hele grote jongen werd, doordat Den Haag op hem stemde, omdat hij tegen het Spuiforum was. Hij trok niet eens een jasje aan. Misschien ook niet eens een nieuw T-shirt. In ieder geval trok hij geen nieuwe staf aan, maar nam het oude team van Norder over. En zette vervolgens de rest van zijn geloofwaardigheid op het spel, door het Spuiforum verder te ontwikkelen. De stad kreeg niet eens een lousy T-shirt.

En toeval bestaat niet. De HSP-leus van 2014, waarmee Joris won en wethouder werd was "Hart voor Den Haag". Afgelopen januari 2022, is er een motie van de HSP aangenomen. Om meer ruimte aan de nachtcultuur te geven. De motie vroeg het college "om een onderzoek te doen naar geschikte plekken om Den Haag een bruisender nachtleven te geven". Weet waar je je aan brand, burgemeester....

Maar goed, na het vertrek van De Mos en Co, kwamen Bredemeijer en Balster. GroenLinks was verzekerd van een plekje aan de bestuurstafel, immers er was die 'ik - kan -niet -wachten-motie'. En Liesbeth vond het al lang best. Zij besteedde haar energie vooral aan het zoeken naar een functie elders.

Een fors betaalde bijbaan zelfs. Bij Energie Beheer Nederland. Iedere beetje geïnformeerde Hagenees, kan je vertellen dat werken voor een gasboer, niet combineert met een baan die hen voorschrijft dat ze van dat gas af moeten. Maar Van Tongeren had een toets nodig om na te laten gaan of de twee functies wellicht toch verenigbaar waren. Ik vermoed dat zij en Krikke het uitstekend met elkaar hebben kunnen vinden. Domheid schept een band.

Ga in godsnaam stemmen. Stem ze weg. Het hele zootje. En ik heb een advies. U bent in goed gezelschap: zeven van de tien kiezers weten het ook nog niet. Om die reden heeft "Den Haag Centraal" een speciale editie uitgebracht. 'Wegwijs in het IJspaleis: kieswijzer voor de zwevende Haagse kiezer'. Het blad heeft niet gekeken wat partijen in de campagne beloven, maar hoe ze de afgelopen vier jaar hebben gestemd.

Bij elk van de vijftientig stellingen, onderwerpen waar dus echt over is gestemd, staat een korte stemverklaring van elke partij.

Ik word daar in ieder geval helemaal blij van.