

COLUMN – Zaterdag Live, 13 juni 2020 - Columnist: Terry van der Heide

Verplaatsing van de raamprostitutie

De Doubletstraat grenst aan het oudste hofje van Den Haag, het Heilige Geesthofje. Het hofje, ooit verbonden aan de kerk, is een oase van stilte en sereniteit.

De Doubletstraat is daar het tegenovergestelde van.

Maar voor zover ik weet, ik was een tijd bestuurder van het hofje, waren er nooit klachten van de dames uit het hofje over de dames in de Doubletstraat..

Misschien waren er zelfs in een ver verleden dames, die in de Doubletstraat werkten en in het hofje woonden.

Die tegenstelling tussen de Doubletstraat en het hofje, die ogenschijnlijk vredig naast elkaar liggen, zegt iets over de plaats van de prostitutie en seks in ons leven.

Seks heeft te maken met voortplanting, zonder dat zou de mensheid niet bestaan, en met intimiteit. Seks heeft te maken met plezier. Niet voor niets is er de uitdrukking: 'meisjes van plezier'. Maar helaas heeft het ook te maken met macht, onderdrukking, mensenhandel en uitbuiting. Het maakt sekswerkers heel erg kwetsbaar.

Dus ligt het heel erg voor de hand dat er hier, in Den Haag, een mooie plek gecreëerd wordt waar zij zich veilig kunnen voelen. Maar ook een plek, waar het plezier in en van seks zichtbaar wordt. Dat helpt hopelijk om het imago van sekswerkers te verbeteren.

Dat proces is best moeilijk om in goede banen te leiden, want hoe doe je dat? Er zijn overigens genoeg steden, die Den Haag voor gingen. Denk aan Düsseldorf of Parijs. Parijs, waar menig beroemde schilder, zoals Gauguin en Toulouse Lautrec, het leven in de wijk, waar de prostituees verbleven op prachtige en vooral respectvolle wijze heeft vastgelegd.

Ook in ons eigen koninkrijk hebben we daar ervaring mee.

Op Curaçao is de prostitutie gecentraliseerd op een plek, die Campo Allegre heet. Het vrolijke veld, geopend op 30 mei 1949 en in het leven geroepen door de bisschop van Curaçao om de binnenstad van Willemstad veiliger te maken

Overigens is het wel bijzonder, dat daar geen vrouwen als bezoekers mogen komen, om duidelijk te maken dat alle vrouwen sekswerkers zijn. Na protesten van de betreffende dames, is er nu 1x in de week een 'lady's night' ingesteld, want ook vrouwen willen daar vermaakt worden.

Er is daar een streng toelatingsbeleid, om wapens te weren en om te voorkomen dat er toestanden ontstaan zoals op de wallen in Amsterdam, waar menig dronken toerist zich enkel wil vergapen aan de spannende dames, maar geen geld wil uitgeven.

Op Curaçao hebben de sekswerkers een gerespecteerd imago.

Campo Allegre wordt net als ooit de Moulin Rouge in Parijs, geassocieerd met uitgaan, dansen, plezier. Hoe mooi zou het zijn, als we dat ook in Den Haag kunnen bereiken. Het lijkt mij verstandig als degenen in Den Haag, die dit proces moeten begeleiden, hun licht gaan opsteken in Curaçao.

Dus Den Haag: "Grijp de kans om de hele sfeer rondom seks en sekswerkers te verbeteren". In de eerste plaats met ruimtes voor de sekswerkers, die veilig, schoon en uitnodigend zijn. En ruimtes, waar sekswerkers elkaar kunnen ontmoeten. Met een goed toegangsbeleid

Maar ook met andere functies, zoals instructielokalen om les te geven in 'hoe om te gaan met seks en sekswerkers'. Met gezellige eetgelegenheden, dansvloeren, casino's, dating clubs, Winkels waar je leuke seksattributen kan kopen. Kortom; maak van het nieuwe centrum een gebied, waar het vrolijk toeven is, waar een goed uitgaansklimaat heerst en waar sekswerkers in aanzien staan.

En voor advies uit Curaçao moeten de Hagenaars een beetje opschieten, want Campo Allegre schijnt failliet te gaan als gevolg van de Coronacrisis.