

COLUMN – Zaterdag Live 11 januari 2020 - Columnist: Ingrid Gyömörei

Lucht Vluchteling

Heeft u dat nou ook? Dat u in één klap naar adem staat te happen? Alsof in één klap alle lucht uit je longen is geslagen. Ik moet u zeggen, naast deze week – logisch - vanwege een flinke verkoudheid, gebeurt me dat geregeld. In één klap. Zonder lucht. Ademloos.....

En dan ben ik nog één van de gelukkigen. Ik sta zonder adem en eindig wat ontredder, wanneer ik mij begeef op het gladde pad van de sociale media. Wat daar geregeld gevraagd en ongevraagd passeert slaat je met stomheid. Gebrek aan lucht. En u weet wat een gebrek aan lucht doet met de hersenen. Precies! Die gaan slechter werken.

Erger is het, wanneer je letterlijk naar adem hapt. Astma, COPD, longkanker, hart en vaatziekten. Een rijtje serieuze ziekten die verergeren door luchtvervuiling. Mensen met die kwalen, hebben last van de uitstoot van úw vuurwerk, úw auto en úw houtkachel. Die mensen die je niet op 1 januari buiten tegenkomt om je gelukkig Nieuwjaar te wensen. Mensen die je niet aantreft, gezellig, bij de vreugdevuren op Scheveningen. Meer dan 100 mensen zouden liever vandaag dan morgen verhuizen, vanwege de luchtkwaliteit, maar hebben er de financiële middelen niet voor. De term "Luchtvluchteling" wordt geïntroduceerd door het Longfonds.

Gisteravond, kreeg ik het onderwerp van de stamtafel van vandaag door. "Op de vlucht naar de schone lucht". En doordat de Oudjaars-kruiddamp inmiddels was opgetrokken, werkte het hersenpannetje op volle toeren. En dan, moet ik u eerlijk bekennen, gaat mijn fantasie weleens met mij op de loop. Ik deed daar – voordat ik gevraagd werd voor deze column – écht niemand kwaad mee. Die gedachtenkronkels bleven veilig binnen de muren van Huize Weltevree. En ja, eigenlijk is het allemaal Joop's schuld. Door hem is de geest uit de fles!

Want even tussen u en mij, vind u het ook zo 'naar ruiken' in Den Haag. U moet me beloven dat u dit onder ons houdt, anders is het slecht voor het toerisme en de trek naar de stad. Immers, Den Haag moest de toeristenhoofdstad van Nederland worden. Kwaliteitstoeristen, ook nog!

Naar ruiken? Het riekt. Het meurt. Het stinkt in Den Haag.

Er was - zoals Shakespeare onze expats al in de 16e eeuw wist te vertellen - "something rotten".... En nee, helemaal niet zoals ons later is aangepraat "In Denmark". Dat was gewoon, hier (!) in Den Haag, toen al! De jongens en meisjes van de toenmalige afdeling economie, wisten uitstekend hoe zij het toerisme moesten bedienen. Er ligt iets te rotten, in Den....Den , Den, Denemarken. Begint ook met Den en ligt een eind verderop.

Zaterdag Live, elke zaterdag live van 11.00 – 13.00 uur op Den Haag TV
Escampjournaal, elke zondagavond vanaf 19.00 tot 04.00 uur in carousel op Den Haag TV
(kanalen van de diverse providers te vinden op www.rtvdiscus.nl)

Studio: De Dreef 247 - Den Haag
Tel: 070 - 380 44 01 - 06 - 508 62 26 6

De 16e eeuw was een heftige tijd voor Den Haag. De armoede nam toe en er was maar liefst zes keer sprake van een pestepidemie. En wat ook veel gedoe gaf, was de kerkhervorming. Die kerkhervorming was doorgevoerd door de regering van Karel V (graaf van Holland, koning van Spanje en keizer van het Duitse Rijk). De oorlogen kosten veel geld en hieraan moesten de inwoners van Den Haag meebetalen. Door het schuiven van grote bedragen geld konden de inwoners plundering door een knokploeg van Karel V voorkomen. Door de beeldenstorm besloot de zoon van Karel V, Philips II, de hertog van Alva uit Spanje naar Nederland te sturen. Dat droeg bij aan de 80-jarige oorlog. En omdat Den Haag als een van de weinige steden geen stadsmuren had, werden we keihard getroffen in deze oorlog. Ach ja, politiek.....

De Haagse marketing afdeling was toen ook al goed in het brengen van goed nieuws. Karel V plantte de lindebomen op het Voorhout en de Vijverberg. Nog steeds te zien! Het stadhuis aan de Dagelijkse Groenmarkt werd in gebruik genomen (1565). Er werd een begin gemaakt met de bestrating in Den Haag én huizen mochten geen daken van stro meer hebben, vanwege het brandgevaar.

En Den Haag, kleine wereldstad aan zee, ontwikkelde zich gezapig in de frisse Scheveningse zeelucht.

Het heeft iets Shakespeariaans: al omstreeks 1595 is het historiestuk over Richard III van Engeland geschreven. Het stuk gaat over de corrupte en sadistische Richard III, die na de troonsbestijging van zijn oudere broer Eduard alles in het werk stelt om de koningskroon voor zichzelf op te eisen. Ach ja, politiek....

U moet het me echt beloven, dit moet echt onder ons blijven.....Shakespeare had eigenlijk een glazen bol. Het was een ziener. Eigenlijk schreef hij science fiction. En ik moet het u vertellen. Het is niet langer onder de pet te houden.... Een krappe vierhonderd jaar later, bleken de rapen gaar! Het begon weer te stinken. Om precies te zijn: Te meuren, in Den Haag.

Eigenlijk schreef hij toen al over de hervormingen in de lokale politiek. De hervormingen in de gemeentepolitiek, onder aanvoering van Koning Richard.

2018 : Den Haag, gedreven door hervormingen in de politiek. De lokale partij in een klap de grootste na de gemeenteraadsverkiezingen. Al eerder besloot de raad te kiezen voor een vrouwelijke burgemeester. De frisse wind van ombudsman-politiek stak op.

Koning Richard noteert de eerste successen:

- De zandpaden verdwijnen in het Westduinpark. Logisch: immers sinds de zestiende eeuw was men in Den Haag begonnen met bestraten. Dan kom je een keer uit in het Westduinpark.
- Eigenaar stinkend parkeerterrein wordt aangesproken op eigen verantwoordelijkheid.
- Fleurige ORAC's tegen afvaldumping. Wat ruik ik toch?
- Sluiten van een shishalounge op het Lorentzplein. Dáár ruikt er niet langer. Inmiddels wel in zalencentrum de Opera.
- Vervuilende horecaondernemers hard aangepakt in Den Haag

- Eén parkeervergunningen gebied op Scheveningen en Duindorp. Logisch, vanwege alle toeristen die komen voor de vreugdevuren.
- Aandacht voor een vuurwerkveilig oud en nieuw: voorlichting op iedere basisschool. We spreken over 12 juli 2018.

En daar ergens moet het zijn mis gegaan. Dat krijg je met ongekwalificeerd personeel voor de klas.... Op 1 januari 2019 begon het enorm te fikken aan de prachtige Scheveningse kust. De bouw van twee vreugdevuren, liep gierend uit de hand. Mazzel, dat we sinds de 16e eeuw geen strooien daken meer mogen hebben vanwege het brandgevaar

Over wat er daarna misging, verschillen de meningen. In de mist van de optrekkende kruitdampen, werd het slagveld overzien. De hardwerkende markering afdeling zet een jaar lang, Den Haag in de etalage met álles. Álles, als het maar niet over vreugdevuren ging. Zo af en toe, vertoont het Haagse plaatje een barstje en een scheurtje. Een vage nare lucht verspreid zich door de gangen van het IJspaleis. Vluchten kan niet meer.

Ondertussen voert Den Haag het hoogste woord in media land. De media buitelt over elkaar heen. Vluchten heeft geen zin. Heel Nederland publiceert juichende interviews met de koning Richard. Om in oktober donderend uit elkaar te klappen. Binnen een week verliest Den Haag niet alleen twee wethouders, maar ook haar burgemeester. De stad is vergeven van de stank. Burgers besnuffelen elkaar achterdochtig. Politici buitelen over elkaar heen en slaan op de vlucht.

Luchtvluchtelingen zijn wanhopige mensen, die dagelijks worstelen met de gevolgen van luchtvervuiling. Er is sprake van een structureel probleem. De Háágse luchtvluchteling kan niet weg. Niet vanwege een tekort aan financiële middelen. Hij wordt ingehaald door falende politici op zoek naar schonere lucht.

Zaterdag Live, elke zaterdag live van 11.00 – 13.00 uur op Den Haag TV
Escampjournaal, elke zondagavond vanaf 19.00 tot 04.00 uur in carrousel op Den Haag TV
(kanalen van de diverse providers te vinden op www.rtvdiscus.nl)

Studio: De Dreef 247 - Den Haag
Tel: 070 - 380 44 01 - 06 - 508 62 26 6