

COLUMN – Zaterdag Live, 23 februari 2019 - Columnist: Terry van der Heide

Veiligheid

Toen ik hier over begon na te denken in het kader van dit gesprek bekwam mij onmiddellijk een groot gevoel van onveiligheid. En besepte ik, dat het heel bijzonder is, dat ik hier veilig sta. Want ga maar na, wat mij vanochtend allemaal had kunnen overkomen.

Ik werd wakker, gezond en wel in een veilig huis. Tenminste dat dacht ik altijd, maar dat is niet zo. Let op; de meeste ongelukken, de meeste doden, vallen in huis; dus hoe onveilig lijkt het daar wel niet. Ik had makkelijk kunnen vallen toen ik de trap af liep. Want we hebben een rode kat Tigro, die als ik naar beneden loop altijd al kopjes gevend voor mijn voeten loop. Dus de kans dat ik naar beneden rol is niet ondenkbaar. Als ik daar dan enigszins verkreukeld op de grond zou hebben gelegen, zou ik met een ambulance moeten worden afgevoerd. En dan was het nog maar de vraag of ik veilig zou aankomen bij het ziekenhuis. Als je de media volgt, dan lijkt de meest onveilige manier van reizen: vliegen; immers als er af en toe eens eentje naar beneden komt, dan zie je de meest gruwelijke beelden langs komen.

Heel veel mensen, voelen zich onveilig in een vliegtuig, maar de feitelijke kans dat je in het dagelijks verkeer omkomt blijkt vele malen groter dan in een vliegtuig. Dat vergeten mensen graag, ik niet. Ik heb een slipcursus gedaan en het eerste wat je leert is dat een auto een rijdende bom is, een dodelijk projectiel.

Maar goed, ik ben niet naar beneden gestort, ik hoefde niet in een auto worden afgevoerd en ben op mijn fiets hier naar toe gereden. Maar ik ben wel, als ik de media mag geloven, door één van de meest onveilige straten van Den Haag: de Weimarstraat gereden. Ik geef toe, we worden wel eens opgeschrikt door cirkelende helikopters boven ons en weten dan: "oh er is er weer één neergeschoten of gestoken bij één van de zeer vele coffeeshops of cafés bij ons in de buurt.

Maar ik sta hier, gezond en wel en dat vind ik een wonder. Veiligheid: het is evenzo wonderlijk hoe we daar mee om gaan. Hoe indrukken en emoties daar een rol bij spelen. En hoe de sociale media daar een dubbele rol in spelen. Goed, dat er tv-programma's als Opsporing Verzocht en Opgelicht en via de smartphone buurtapps en alarm alerts zijn, akelig dat wij door de beelden een groot gevoel van onveiligheid krijgen.

Ik denk eerlijk gezegd, dat het veiligheidsbeleid van de gemeente Den Haag best goed is en ik geloof onmiddellijk dat het hier, in het hier en nu, nog nooit zo veilig is geweest. Maar is dat niet een erg beperkte-veiligheid? Het is februari en het is hartstikke warm, is dat de klimaatverandering? Dat lijkt nu dan geen probleem want ook ik geniet van het mooie weer.

Zaterdag Live, elke zaterdag live van 11.00 – 13.00 uur op Den Haag TV
Escampjournaal, elke zondagavond vanaf 19.00 tot 04.00 uur in carrousel op Den Haag TV
(kanalen van de diverse providers te vinden op www.rtvdiscus.nl)

Studio: De Dreef 247 - Den Haag
Tel: 070 - 380 44 01 / 06 - 508 62 26 6

Maar wat gebeurt er als dat de biodiversiteit verstoord wordt, de zeespiegel gaat rijzen en Den Haag overstroomt, of realistischer, er door droogte voedseltekorten komen en oorlogen om drinkwater en we daardoor klimaatvluchtelingen hier krijgen?

Laten we bij het nadenken over veiligheid niet alleen aan het hier en nu denken, maar ook over daar en later.

Zaterdag Live, elke zaterdag live van 11.00 – 13.00 uur op Den Haag TV
Escampjournaal, elke zondagavond vanaf 19.00 tot 04.00 uur in carrousel op Den Haag TV
(kanalen van de diverse providers te vinden op www.rtvdiscus.nl)

Studio: De Dreef 247 - Den Haag
Tel: 070 - 380 44 01 / 06 - 508 62 26 6