

COLUMN – Zaterdag Live 4 mei 2019 - Columnist: Gerard Verspuij

Dan is vrijheid niet te duur

4 mei. Een dag, waarvan ik me altijd herinner als kind, dat de vlaggen halfstok hingen vanaf 4 uur in de middag. En waarbij er geen treinen reden. Om 8 uur was het echt stil. Daar deed je aan mee.

Opmerkelijk was het om te zien hoeveel auto's er doorreden. Geen respect. Ik heb van huis uit geleerd, dat het belangrijk was om stil te staan bij de dodenherdenking op 4 mei.

Pas later ga je meer begrijpen waar de oorlog over ging. Pas weer veel later is duidelijk geworden waar de oorsprong ligt van de oorlog.

Allereerst ging het om macht, ordinaire macht, om de belangrijkste of de sterkste te willen zijn. Daarnaast was de toekomst somber voor de mensen. Werkloosheid, niet meetellen, het trof zeer velen. En vijandigheid bouw je op door te denken en te doen in hullie en zullie. Schuldigen moesten worden aangewezen, er is niet sterker aan groepsbinding dan een gezamenlijke vijand maken.

En minstens zo belangrijk, de pers werd omgevormd tot propaganda. Een ander geluid mocht niet, werd eerst belachelijk gemaakt, vervolgens met geweld tegengewerkt en stuk gemaakt. En zo ging het maar door en de gevolgen kennen we.

Wat een verdriet is er miljoenen mensen aangedaan. Dat nooit weer was de oproep.

Direct na de oorlog was er al weer sprake van een vijandsdenken, oost tegen west. Het kreeg de bijnaam de Koude oorlog, maar hoeveel verdriet werd er niet aangericht in oorlogen die in andere werelddelen werden uitgevochten, zoals in Afrika en in Azië. Of in families, die uit elkaar werden getrokken door een muur.

Dat nooit weer was de oproep.

En waar staan we nu vandaag de dag? Ik weet het niet. In Parijs ontstaat zo langzamerhand in arrondissement 17 een 100% Joodse bevolking. Waarom? Deze mensen worden verjaagd door onrustgevoelens vanwege het gedrag van moslimjongeren. En wat doen we eraan?

In ons eigen land is aantoonbaar sprake van discriminatie op de arbeidsmarkt. Ouderen, en dat ben je al als je ouder bent dan 45 jaar zijn kansloos. Mensen met een moeilijke achternaam ook. En wat doen we eraan?

De onvrede in onze samenleving groeit met de dag. Vergeleken met de politiek is de betaald voetbalmarkt stabiel. Het ene na het andere schandaal komt naar boven. En wat doen we

Zaterdag Live, elke zaterdag live van 11.00 – 13.00 uur op Den Haag TV
Escampjournaal, elke zondagavond vanaf 19.00 tot 04.00 uur in carousel op Den Haag TV
(kanalen van de diverse providers te vinden op www.rtvdiscus.nl)

Studio: De Dreef 247 - Den Haag
Tel: 070 - 380 44 01 - 06 - 508 62 26 6

eraan?

Mensen met de laagste inkomens wonen in de slechtste huizen, vol met schimmel, overlast en achterstallig onderhoud. En wat doen we eraan?

Mensen zonder eigen geld kunnen het vergeten om een huis te krijgen. De wet van de schaarste drijft de prijzen omhoog. We moeten geld verdienen. En wat doen we eraan?

De economie moet maar blijven groeien, 1 of 2 % is niet voldoende. Meer meer meer. Gevolgen voor de mensen, die niet meer meekunnen nemen we niet mee in de kostenberekeningen. En wat doen we eraan?

Belachelijke salarissen betalen we aan niet functionerende bestuurders, de raad van Toezicht van Prodemos wilde het wangedrag onder de pet houden, bestuurders houden we de hand boven het hoofd als ze de KLM stuk maken, Matthijs van Nieuwkerk neemt nu ook godenproporties aan, want hij verdient te weinig. En wat doen we er aan?

Het hele leven wordt een wegren, een soort marathon, waar de winnaars alles krijgen en de verliezers het maar moeten uitzoeken. En wat doen we eraan?

Mensen, die denken te behoren tot de elite, omdat ze in een huis of buurt wonen met een letterlijke of figuurlijke muur eromheen roepen op tot tolerantie en kijken weer de andere kant uit. En wat doen we eraan?

Aan het eind van de oorlog leek het erop dat elke Nederlander in het verzet had gezeten. Ja jaren later kwam dat er wel uit. Totdat cijfers anders lieten zien. Er waren maar weinig verzetsmensen. Echte helden. Die wel wat deden. Vrij vertaald naar een andere doener Churchill, "nooit hebben zoveel zoveel te danken gehad aan zo weinig echte helden". En die verdienen alle respect. 2 minuten stilte is dan wel het minste wat we kunnen doen.

Laat de geschiedenis zich niet herhalen, roepen en zeggen de elites. Nu doe er dan wat aan. Er is meer dan ooit reden om in verzet te komen. Er zijn volop mogelijkheden.

Sta op tegen de verschillen in kansen voor alle mensen.

Sta op tegen de geldwolven op de woningmarkt.

Sta op tegen de geld-graaiende bestuurders.

Sta op tegen de bestuurders, die falen en wegmoffelen. De RK-kerk heeft er grote concurrenten bij.

Sta op tegenover de mensen, die zich beter vinden dan de ander.

Sta op tegenover de weglachende politici.

Zaterdag Live, elke zaterdag live van 11.00 – 13.00 uur op Den Haag TV
Escampjournaal, elke zondagavond vanaf 19.00 tot 04.00 uur in carrousel op Den Haag TV
(kanalen van de diverse providers te vinden op www.rtvdiscus.nl)

Studio: De Dreef 247 - Den Haag
Tel: 070 - 380 44 01 - 06 - 508 62 26 6

Sta op tegen onrecht.

Het leidt tot rechtvaardigheid en recht. Het vergt moed. Het leidt tot echt een betere en vredige wereld. Als mens hebben we twee oren en een mond gekregen. Gebruik je oren en hoor wat jezelf zegt. Met luisteren maak je je sterk en machtig, zonder een enkel grammetje kruit te hoeven gebruiken.

Luister naar het lied van het Klein Orkest, met als vraag wat heb je aan vrijheid als je niets te zeggen hebt en niemand luistert. Doe als de vogels en vlieg en luister naar de anderen. Zo is vrijheid niet duur. Zo bouw je mee aan het verzet tegen arrogantie, waanzin en macht. Denk daar over na in de 2 minuten. Zo wordt het een bron van blijvende vrede en rechtvaardigheid.

Gerard Verspuij.

Zaterdag Live, elke zaterdag live van 11.00 – 13.00 uur op Den Haag TV
Escampjournaal, elke zondagavond vanaf 19.00 tot 04.00 uur in carrousel op Den Haag TV
(kanalen van de diverse providers te vinden op www.rtvdiscus.nl)

Studio: De Dreef 247 - Den Haag
Tel: 070 - 380 44 01 - 06 - 508 62 26 6