

**COLUMN – Zaterdag Live 16 november 2019 - Columnist: Terry van der Heide**

## Winkelcentrum Leyweg

Ooit was Den Haag Zuidwest het paradepaardje van Den Haag. Na de oorlog was deze wijk door de toen al beroemde stedenbouwkundige Willem Marinus Dudok ontwikkeld als voorbeeld voor een sociaal Nederland. In Escamp werd de wijkgedachte geïntroduceerd. Een mooie eenheid en balans tussen woningen, kerkgebouwen, wijkcentra en winkels als tegenhanger van de eenzaam makende grote stad.

Toen werden winkels als belangrijke ontmoetingscentra gezien. Nu overigens nog steeds; deze week vertelde Jet Creemers, die ooit zakenvrouw van het jaar was, dat het dom is om in winkels alle kassa te vervangen door zelfscanners. Volgens haar gaan veel eenzame mensen naar winkels voor een minimum aan sociaal contact; een praatje met de caissières.

In 1952 is er een prijsvraag uitgeschreven voor de vormgeving van de Leyweg. In het programma waren opgenomen; winkels, warenhuizen, een kerk, een bioscoop, en een wijkgebouw met daar in tentoonstellingszalen, filmzalen, een crèche, een zaal voor toneeluitvoeringen, etc.

Gelegen aan een breed plein om elkaar te ontmoeten. Er kwam echter niets terecht van dit plan. Het plein werd een parkeerplaats, het wijkgebouw een flat. De kerk mocht niet komen bij het winkelcentrum. Daar kwamen felle protesten van de winkeliers tegen; bij de neonlichten van de winkels past geen kerk; die zou het winkelgebeuren doodslaan. De oorspronkelijke wijkgedachte; het elkaar ontmoeten verdween. Nu is Den Haag Zuid West niet meer het toonbeeld van een sociale samenhang maar van sociale segregatie.

Moeten we niet terug naar de gedachten van toen, met de inzichten van de huidige tijd? De gedachte van toen; Den Haag Zuidwest als tegenhanger van de chaotische grote stad en middelpunt van solidariteit. Inzichten van de huidige tijd; bestrijden van de eenzaamheid en inspelen op de klimaatverandering.

En het winkelcentrum als de spin in het web, de centrale ontmoetingsplaats. Er is in november 2018 een mooi 12 punten plan gepresenteerd aan de toenmalige wethouder om winkelcentrum Leyweg te verbeteren. Ik denk dat dat plan wel iets radicaler kan door er een paar punten aan toe te voegen.

Zaterdag Live, elke zaterdag live van 11.00 – 13.00 uur op Den Haag TV  
Escampjournaal, elke zondagavond vanaf 19.00 tot 04.00 uur in carousel op Den Haag TV  
(kanalen van de diverse providers te vinden op [www.rtvdiscus.nl](http://www.rtvdiscus.nl))

Studio: De Dreef 247 - Den Haag  
Tel: 070 - 380 44 01 - 06 - 508 62 26 6

- 1 Maak van lege winkels ontmoetingsruimtes en plekken waar je kan praten en waar je koffie kan drinken
- 2 Den Haag heeft een gigantisch tekort aan woningen voor alleenstaande ouderen; verbouw winkels tot groepswoonings.
- 3 Maak voorzieningen voor kinderen, crèches en peuterspeelplaatsen
- 4 Trek het zuiderpark het winkelcentrum in;  
Plant bomen, speelweides, perfect voor de klimaatadaptatie, maar bovendien; een enorme trekker
- 5 Maak een foodhall met producten uit het Zuiderpark en het Westland
- 6 Inderdaad; geen zelfscanners; maar mensen om iets aan te vragen en om bij af te rekenen
- 7 Maak een muziek podium voor iedereen uit de wijk die wil spelen en zet een piano neer
- 8 Laat kunstenaars uit de wijk de gebouwen opfleuren.  
Kunst verbindt immers  
Tot slot punt 9; daag iedereen uit om van winkelcentrum Leyweg het bruisende hart van Escamp te maken. Schrijf opnieuw een prijsvraag uit en zorg dat alle goede ideeën ook beloond worden.

De ruimte, de plek, de mensen; winkelcentrum Leyweg heeft de potentie.

Maak er weer een gebied van zoals het ooit door Dudok bedoeld was; waar verbondenheid en solidariteit boven aan staan.