

COLUMN – Zaterdag Live 5 oktober 2019 – Terry van der Heide

Schoon, doen we toch gewoon?

Het is natuurlijk in het licht van de gebeurtenissen van de afgelopen dagen op zijn minst ironisch te noemen dat wethouder (of moet ik zeggen oud-wethouder) De Mos deze uitspraak heeft gedaan.

In de discussie rondom de integriteit van ons college werd de uitdrukking gebruikt: Het lijkt hier wel Napels aan de Noordzee. Napels, stad van de maffia, waar de afvalverwerking een enorme bron van inkomsten en dus van corruptie is.

Overigens ben ik enorme fan van de manier hoe in Italië en dan met name Noord Italië het afval wordt geregeld. Ik kom daar regelmatig in een klein dorpje in de bergen. Daar is nooit een peuk op de straat te vinden, terwijl veel Italianen toch stevige rokers zijn. Al het afval wordt gescheiden, in zeven fracties.

Alles wordt opgehaald: per straat wordt het afval verzameld. Per dag en per fractie heb je een aparte zak of box nodig, die je met een speciaal pasje 1 maal per jaar kunt ophalen, gratis. In Italië wordt niet alleen verkeerd geplaatst grofvuil niet opgehaald maar wordt ook, omdat er transparante zakken worden gebruikt, gewoon gekeken wat er in een zak zit en is dit niet goed, dan komt er een grote sticker op de zak te zitten.

En ja iedereen weet wie die zak daar neer heeft gezet. Niemand wil er door zijn burens op worden aangesproken.

Afval, het zegt iets over ons leven.

Bij ons thuis leven we volgens de 3 stappen strategie:

stap 1: Voorkom afval

stap 2: Recycle afval

stap 3: Verwerk afval verstandig

Het voorkomen van afval is bij ons geen probleem. Ik bof, want ik heb een man, die niets kan weggooien. Oftewel; we hebben weinig afval, maar heel veel spullen.

Want niets is afval.

Overall weet mijn man wel een mooie bestemming aan te geven, houten wijnkisten worden hergebruikt als kruidenrekjes, voorraadbussen hoef ik niet te kopen, want er wordt genoeg voedsel in plastic dozen verpakt, die uiteraard bewaard worden.

Spullen, dus ook afval zijn herinneringen en een deel van je geschiedenis.

Kijk, wat denk u dat dit is!

Ja een sleutelhanger! een mooie grote rode (ik ben een roodfan) hanger voor mijn fietssleutel, die ik altijd kwijt was.

Hij is door mijn man gemaakt van een kurk van een Chinese fleswijn, die we leegdranken in het enige restaurantje dat open was op een maandagavond in een dorp aan de rivier de Loire, tijdens een prachtige kanotocht die we maakten.

Een mooie herinnering, die door dit gerecyclede afval, nu al een tiental jaren levendig wordt gehouden,
En.... een piepkleine bijdrage om de plastic soep tegen te gaan.

Slim omgaan met afval

Een mooie manier om afval tegen te gaan is natuurlijk ook het heffen van statiegeld! Statiegeld op flessen, blikjes en ook de kleine plastic flessen.

Vanochtend hoorde ik op de radio, dat de pallets, die gebruikt zijn bij de oudejaarsbrandstapels op het strand, gesponsord waren door Richard de Mos.

In plaats daarvan had Paulien Krikke statiegeld moeten heffen op de pallets. Dan waren die stapels ongetwijfeld veel minder hoog geweest en waren er geen problemen ontstaan.

Afval en bestuurders, het lijkt in Den Haag verweven, Napels aan de Noordzee.

Schoon. Doen we toch gewoon. Een prachtige slogan!

Niet alleen voor op straat maar ook voor binnen in het stadhuis.