

COLUMN – Zaterdag Live, 19 september 2019 - Columnist: Terry van der Heide

Buurthuis van de toekomst

Ik heb het altijd al een fascinerende term gevonden. De toekomst.....Hoe ziet onze toekomst er uit en wat voor buurthuizen hebben wij dan nodig? Een buurthuis, waar je op vliegende schotels naar toe gaat?, een buurthuis met robots?, een virtueel buurthuis op je app? Vroeger was een buurthuis een plek, waar je als buurt samen kwam, waar de kaartvereniging was, waar je met je burens een borrel dronk en waar de televisie stond, want ja, die televisie, die had niet iedereen. Dat doet mij denken aan het buurthuis in onze buurt: Café Emma.

Wijlen mijn schoonvader had een radio en televisie zaak, Duijvestein, in de Weimarstraat. U weet wel die straat, die nu zo in de belangstelling staat vanwege de verloederding. En de vele koffieshops; als je erg cynisch bent kan je die ook als buurthuizen van de toekomst zien. Maar toen was de Weimarstraat chique en mijn schoonvader genoot groot aanzien; hij verzorgde de eerste televisie in Café Emma en als er een belangrijke voetbalwedstrijd was, kwam de hele buurt samen en keek televisie in het buurthuis van het verleden: Café Emma. Als herinnering hangt er nog een nostalgische zwart-wit foto van die avond, met mijn man Kees Duijvestein als klein jongetje op de eerste rij.

De toekomst; de toekomst van een buurt, hoe ziet die er uit? Zijn de behoeften van de mensen in de toekomst en met name de behoefte om een buurt te zijn zoveel anders dan 50 jaar geleden? Nu hebben wij allemaal ons eigen beeldscherm, dus waarom zou je naar een buurthuis gaan om daar te kijken? Deze week hoorde ik van een vrijwilliger van PEP, die mensen in de bijstand bezoekt, dat hij verbijsterd is over alle verborgen ellende en eenzaamheid, die hij aantreft. Achter letterlijk tienduizenden deuren in Den Haag, waar niemand ooit naar binnen of naar buiten gaat. Een taak voor buurthuis Laak, die nu aan tafel zit. Eenzaamheid: het is een speerpunt zowel in landelijk als gemeentelijk beleid. Want ondanks of dankzij al ons technisch vernuft en de sociale media is de eenzaamheid en de sociale segregatie in onze stad iets wat nauwelijks zichtbaar, maar helaas enorm is.

Verbiedt mensen een tv te kopen. Hack alle mobiele telefoons en zet een enorm beeldscherm in een buurthuis; of het nu een kantine van een sportclub, een zaaltje van een bibliotheek is, of wat dan ook, maar zorg dat er weer persoonlijk menselijk contact ontstaat, dat mensen met elkaar dingen samen gaan doen. En een buurthuis, of dat nu van het verleden, het heden of de toekomst is. is doodgewoon van onschatbare maatschappelijke waarde en dat dient dik ondersteund te worden door de gemeente.