

COLUMN – Zaterdag Live, 14 september 2019 - Columnist: Peter Drijver

Dak- en thuislozen

Moeten we de bijnaam 'Gouden Eeuw' niet meer gebruiken voor de 17e eeuw? Vegen we daar met terugwerkende kracht ons VOC-stoepje mee schoon? En dan het gesprek om het woord 'slaven' voortaan te vervangen 'tot slaaf gemaakten'; gaan we daarmee een onvergeeflijke erfzonde laden op witte mensen versus zwarte mensen? Het schoot me te binnen bij het wegen van de woorden 'dak- en thuislozen', een verzamelnaam voor mensen die woningzoekend zijn, in de war zijn, aan de zelfkant leven of die om wat voor reden dan ook gekozen hebben voor een nomadisch bestaan. Die dak- en thuislozen leveren al snel conflicten op in een beschermde omgeving van 'thuis- en dakbezitters' –en dús met het openbaar bestuur van dorp of stad, dat in die samenleving de pais en vree moet bewaren.

Wat moet dat stads- en dorpsbestuur doen om de overlast van dak- en thuislozen te verkleinen en aan de andere kant de schrijnende gevallen tegemoet te komen of structureel de helpende hand te bieden? Alleen een noodopvang is de pleister op de wonde maar niet het antwoord op die twee vragen. Wat ik maar zeggen wil: door mensen te benoemen met wat ze niet hebben – een dak, een thuis– hebben we nog niet gezegd wat ze wél moeten hebben. Daarbij, wanneer ik de stoet bouwprojecten voorbij zie komen waar dit college over opschept: een 'colonne' torenflats met peperdure appartementen en glazen gevels, dan bekruipt mij het gevoel, dat deze stad zich opmaakt om een geheel nieuwe kaste dak- en thuisbezitters in het zadel te helpen, die zo mogelijk asociaal leven in hun ivoren torens dan wie ook.

De sociale verbanden – cement van onze steden– bloeien in straten en buurten maar niet in de hippe lifthallen en ruziënde VVE vergaderingen van de woontorens, waar Revis zich op blind staart geholpen door zijn uit Rotterdam geïmporteerde staf. Appartementen, waar de bewoners wat bijbeunen door hun flat profijtelijk te verhuren aan toeristen ten koste van de burens en de buurt. Vanochtend stond in de krant dat ook in Nederland nogal wat veteranen op straat leven omdat verwerking van hun ervaringen in oorlogsgebied hen voor onoplosbare problemen stelt. Teruggeworpen op de maalstroom van hun herinneringen, fantasie en angsten verliezen nogal wat veteranen hun gezin en relatie, verliezen ze hun werk en inkomen, vluchten ze in drugs en komen ze op straat terecht. Het is een illustratief voorbeeld hoe gecompliceerd en veelzijdig de hulpvraag is voor een deel van de groep waar we het vandaag over hebben.

En er blijft altijd een deel dat geen hulp wenst omdat de keuze voor een nomadisch bestaan van een heel andere orde is. Of dat nomadisch bestaan ten koste mag gaan van de parkbeheerder, de stedeling of de winkelier is een andere vraag die het dorps- en stadsbestuur moet oplossen. Toen ik in de Bezemstraat woonde heb ik met verbijstering gezien hoe opvanghuizen naast Hema en V&D uit de grond schoten, terwijl je bij de la Place eenvoudig met een fles wijn naar buiten kon sneaken.

Zaterdag Live, elke zaterdag live van 11.00 – 13.00 uur op Den Haag TV
Escampjournaal, elke zondagavond vanaf 19.00 tot 04.00 uur in carrousel op Den Haag TV
(kanalen van de diverse providers te vinden op www.rtvdiscus.nl)

Studio: De Dreef 247 - Den Haag
Tel: 070 - 380 44 01 / 06 - 508 62 26 6

Hoe los je dat op? Geen idee, wellicht moeten we wennen aan het idee dat er behalve woonbootbewoners, woonwagenbewoners ook tentbewoners zijn, die de zekerheid van een huis willen maar in de idylle willen blijven wonen dat ze élk moment kunnen vertrekken naar een volgende plek. Als een 4wiel aangedreven SUV op het asfalt van de Frederik Hendriklaan zeg maar...

Zaterdag Live, elke zaterdag live van 11.00 – 13.00 uur op Den Haag TV
Escampjournaal, elke zondagavond vanaf 19.00 tot 04.00 uur in carrousel op Den Haag TV
(kanalen van de diverse providers te vinden op www.rtvdiscus.nl)

Studio: De Dreef 247 - Den Haag
Tel: 070 - 380 44 01 / 06 - 508 62 26 6