

COLUMN – Zaterdag Live, 7 september 2019 - Columnist: Gerard Verspuij

Dat was wel een zomer

Het is weer voorbij die mooie zomer. Het leek allemaal zo kort nog. In deze zomer maakten we weer extreem weer mee. Kom je dan in de natuur, dan zie je de gevolgen van weer een hete zomer: In het oosten van ons land gortdroge beken. Je moet goed kijken om nog iets van een beek te vinden. De bodem staat vol met gras en vooral onkruid. In midden Nederland staat er nog wat water in de beek en toch heel weinig. In Friesland staat er gelukkig nog volop water in het Sneekermeer. En onze schatkamer het IJsselmeer staat vol met fris en gezond water. Kijk je naar de IJssel bij Deventer dan schrik je. Een smalle vaargeul. En water dat 12 meter onder de spoorbrug ligt. In de tijd van Floris V deden de mensen wat nodig was om Nederland leefbaar te houden. Later werden de Beemster en andere polders met nijvere inzet ingepolderd. En wat doen we nu? Vrijwel niets. Onze regering past het liberale principe toe van "we praten en doen niets". Ondertussen wordt het westen van Nederland steeds rijker en het Oosten steeds armer. Ja ja water is de nieuwe rijkdom. Een dergelijke situatie vraagt om kordaat optreden. Een deltaplan is nodig. Daarvoor is een sterke regering nodig. En die hebben we niet.

Een soortgelijk actieplan hebben we nodig om vervuilende en lekkende pijpleidingen met gas en olie in onze bodem te herstellen of te verwijderen. En wat doet de regering? niets. Zelfgenoegzaam zitten ze te kijken naar de lage werkloosheid, sinds wanneer is elke werkloze er niet een teveel?. Hudson kondigt massaontslag aan. Het aantal faillissementen stijgt.

En dan ons tekort aan betaalbare woningen. In 1900 namen socialisten het initiatief dan maar zelf huizen te bouwen. Niet wachten op een regering, die er voor de jetset zit. Ook hier is een deltaplan voor nodig. Met een strakke regie van de overheid. Met een eind aan belachelijke grondprijzen van gemeentes om hun te dure huishouding overeind te houden. Ook in Den Haag. Waar we niet eens in staat zijn om het vuil bij containers te legen.

Het is een drama dat twee wethouders elkaar daar de schuld van geven. Een bewijs van gebrekkig leiderschap. En dan weer als vriendje en vriendinnetje gezamenlijk verschijnen. Het volk is niet dom hoor. De tijd, dat een college met één mond praat is hier ook niet meer.

En dan dat oliedomme gepraat over toerisme. Ilja Pfeiffer schrijft er een briljante roman over. Mensen in Barcelona komen in actie om in hun eigen stad te kunnen wonen. Amsterdam klaagt steen en been. Nee, Den Haag zet door. We weten nu al wat de gevolgen zijn: uitholling van lonen, verdrijven van de Hagenezen uit hun woning, als ze die al hebben, afwenteling van handhavingskosten op de overheid, kaalslag van je cultuur. Waanzin.

Net zoals het waanzin is om Bronovo te sluiten. Nodig om de kosten van de uitbreiding van Westeinde te betalen. Waanzin. Sinds wanneer is bouwen belangrijker dan bereikbare zorg voor mensen?. De gemeente duikt als het belangrijk wordt gelijk weg en brult dat ze er niet over gaan.

Sinds wanneer gaat het bij de gemeente niet om hun eigen inwoners? Hier in Den Haag kan blijkbaar alles. De regie pakken zit er ook in Den Haag niet in. Dichter bij huis, de aanpak van de rattenplaag. De gemeente gaat evalueren. Zonder bewoners. Die komen later. Je zou toch denken dat bewoners centraal staan. Tijdens verkiezingscampagnes roepen alle politieke partijen, dat ze daarvoor zijn. Bronovo weg, overdracht van ziektes, het gaat zo gebeuren.

Dan hebben we hoe krom kan het zijn Bronovo extra hard nodig. Is dan alles hopeloos? Integendeel. Allereerst hebben we RTV Discus om de gewone en bijzondere mensen een stem te geven. En de afkeer van dikdoenerij door artiesten en bestuurders groeit met de dag. Betweters in tv-programma's worden door de kijkers steeds meer gemeden. Gewone alledaagse levensdingen winnen het, zoals Chateau Meiland en Man bijt hond. En in onze stad komen steeds meer coöperaties tot bloei. Mensen met ideeën en betrokkenheid wachten niet langer op ambtenaren en wethouders, die uitleggen waarom iets niet kan in plaats van actief zijn om ze waar te maken. Mensen met lef gaan het zoals altijd doen. Zij maken de stad en de wereld weer beter. Het zijn de mensen, die niet over zich laten lopen en aan de slag gaan. Zoals bijvoorbeeld met Bronovo.

De aanhouder wint. En als je de mensen in de stad als dom beschouwt gaat je geweten aan je knagen. Mensen die werken aan een eerlijke zaak voelen zich geestelijk sterker. Zo werkt rechtvaardigheid. Daar doe je dan toch aan mee.

Zaterdag Live, elke zaterdag live van 11.00 – 13.00 uur op Den Haag TV
Escampjournaal, elke zondagavond vanaf 19.00 tot 04.00 uur in carrousel op Den Haag TV
(kanalen van de diverse providers te vinden op www.rtvdiscus.nl)

Studio: De Dreef 247 - Den Haag
Tel: 070 - 380 44 01 / 06 - 508 62 26 6