

COLUMN – Zaterdag Live 6 april 2019 - Columnist: Gerard Verspuij

Op de bres voor jonge moeders

Welkom in onze super-kapitalistische wereld. Wat levert het me op? Waar kan ik de kosten drukken? Waar kan ik een ander voor de kosten laten opdraaien? Hoe word ik rijker?

Het recht van de sterkste. Daar gaat het om. De sterkste zijn de besten. Een waanidee. Bedoeld wordt hier de gewiekste of de gemeenste.

Met de jacht op de beste en de rijkste te willen zijn gaan we steeds meer voorbij aan de sociale waarden.

Daar komt nog bij dat iedereen in zijn eigen wereld met zijn eigen gelijk duikt. Politici in Den Haag op het Binnenhof en ook de politici in het stadhuis. Eenmalige bekendheid in de pers daar gaat het om. Praten over wat ze gaan doen, herstel anderen moeten doen. Daarna hoor en zie je ze niet meer.

Wil je nog wat voorstellen, dan moet je actief zijn in de sociale media. Wat je schrijft en roept maakt niet uit. Hoe wilder hoe beter. Hoe grover hoe meer kans op bekendheid.

Ikke ikke en de rest kan stikken. Aandacht daar schijnen we tekort aan te komen. En wat zijn we gek op onszelf. Gek zijn op jezelf, of te wel narcisme, het is enorm. Symbolisch zien we in de samenleving gele velden vol met narcissen. Kijk om ons heen en in de natuur zijn ze prachtig.

Echter, niets is blijvend en zo gaat het ook met de narcissen. De mooiste tijd is voorbij en nu breekt voor de narcissen de belangrijke en ondergrondse en daarmee niet zichtbare tijd aan van bollengroei en werken aan het volgende seizoen.

Zij werken aan de toekomst. Na de tijd van bloeien is er de tijd van zorgen en groeien.

Onze maatschappij zit in een wedstrijd. Geen tijd voor de afvallers. Of voor mensen, die anders doen.

Of een andere loop in hun leven hebben. Zoals jonge moeders. Dan zijn we toch ineens geen vrij land.

Nee anders dan anderen. Dat kan niet. Niet meer naar omkijken. Laat het ze het maar uitzoeken. Hadden ze maar verstandig moeten zijn. Wat een arrogantie, is de deelname aan de wedstrijd verstandig? We zijn toch zo'n vrij land. Met respect voor anderen toch ?

Nu dan, als het echt meent : Alle ruimte voor deze moeders. Ze verdienen alle steun. Mensen die kinderen opvoeden investeren echt in een betere maatschappij. Zij zijn met anderen bezig en niet met zichzelf. Dat verdient steun. Daarom hulde aan de kans die Mondriaan biedt.

Zaterdag Live, elke zaterdag live van 11.00 – 13.00 uur op Den Haag TV
Escampjournaal, elke zondagavond vanaf 19.00 tot 04.00 uur in carousel op Den Haag TV
(kanalen van de diverse providers te vinden op www.rtvdiscus.nl)

Studio: De Dreef 247 - Den Haag
Tel: 070 - 380 44 01 - 06 - 508 62 26 6

En daar blijft het wat mij betreft niet bij. Voor hen is de kinderopvang ooit bedacht. Gratis maken dus. Urgentie met drie sterren voor een woning voor deze mensen. En kleine kinderen hebben regelmaat nodig en zij bepalen de leeftijden.

Daarom behoort onderwijs zich aan te passen aan hun tijden. We zijn het vergeten in de wedstrijd. Echter onderwijs is dienstverlenend aan de leerling en niet andersom. Ik weet het is schokkend. In de avond lesgeven. Dat hoort bij het vak.

Of gaan we maar door met het inzetten van de moeders van de jonge moeders? Die zijn toch al onmisbaar.

Kom op mensen, alle ruimte voor onze talentvolle jonge moeders met hun enthousiaste kleintjes. Een nieuw begin naar een gezamenlijke inzet voor een betere wereld voor iedereen met alleen maar winnaars. Daar wordt iedereen beter van. Ook de oude wedstrijdlopers. Het is niet voor het eerst dat kinderen de weg weten.