

**COLUMN – Zaterdag Live 9 maart 2019 - Columnist: Gerard Verspuj**

## **Kinderen zijn van waarde en daarom weerloos**

Wat een verschrikkelijk onderwerp: Kindermishandeling. Het idee al. Jonge mensen, die geen zorgen behoren te hebben. Die horen te genieten van een fijne jeugd. Alleen maar enthousiasme, spelen, sporten, de wereld verkennen, de zon zien schijnen. Dat opene en dat eerlijke en directe hadden wij het maar als volwassenen.

De schrijver Lucebert schreef al: Alles van waarde is weerloos.

Dan maar door naar de werkelijkheid, die je niet kunt omzeilen.

Het is niet voor niets dat de rechten van het kind zijn vastgelegd in Verenigde Naties- verband. Dan denk je toch al gauw aan oorlogskinderen. In ons land is er gelukkig geen oorlog. Gelukkig maar.

Er is wel een strijd gaande, zeker in Den Haag. De strijd om het bestaan. Het CBS kwam onlangs met onthutsende gegevens: 1,3 miljoen werkende armen.

Ook mensen met kinderen.

Schulden in Den Haag, als ik het goed uitgezocht heb ruim 80.000 mensen. Ook met kinderen.

En al zit je dan niet in een soortgelijk tabelletje, hoeveel mensen moeten niet beide werken? Belachelijke woningprijzen, dure voorzieningen en ook wensen geven een zware druk op gezinnen. En dan ook nog de verkeerde vooronderstelling van dat kinderen naar het VWO moeten om gelukkig te worden. En zo zijn er nog wel meer redenen om druk te veroorzaken. En die druk is naar mijn overtuiging van invloed op de kans op kindermishandeling.

Dat mensen zich onterecht onder druk laten zetten, daar kun je niet meer aan doen dan er niet aan meedoen. Anders is het met druk vanuit armoede en onzekerheid vanuit armoede, baanonzekerheid, te laag loon, te hoge huren en hypotheken.

De Waterschappen hebben de kwijtschelding van aanslagen onmogelijk gemaakt. Hoe onrechtvaardig kun je zijn ?.

De gemeente Den Haag heeft hier invloed op. Ik heb ze er nog niet over gehoord. Hoge huren, de gemeente vaart er wel bij door de woz waarde te cashen. De wethouder doet prachtige uitspraken in de zin van we pakken signalen op. Ja dat zegt elke wethouder.

Reactief gedrag noem ik dat. Wachten tot iemand zich meldt.

Zaterdag Live, elke zaterdag live van 11.00 – 13.00 uur op Den Haag TV  
Escampjournaal, elke zondagavond vanaf 19.00 tot 04.00 uur in carrousel op Den Haag TV  
(kanalen van de diverse providers te vinden op [www.rtvdiscus.nl](http://www.rtvdiscus.nl))

Studio: De Dreef 247 - Den Haag  
Tel: 070 - 380 44 01 - 06 - 508 62 26 6

Nee zelf actief op zoek te gaan dat zit er natuurlijk niet in. Dan kun je fouten maken. En daar houden ze niet van. U kent vast het gezegde van dat je als mens werkt je fouten maakt en dat er mensen zijn, die geen fouten maken, omdat ze niets doen.

Het is hier al eerder genoemd, je zult actief de straat en het leven moeten ingaan. Mensen in nood sluiten zich af. Zeer zeker van internet. De gemeente wil natuurlijk het onderwijs belasten. Of de sportclub. Dan zijn zij er weer vanaf, want het mag niet te veel kosten. Dure en onnodige projecten daar gaan ze wel voor, en ook de kip met het gouden ei - Eneco onze laatste nutsvoorziening - is niet veilig voor dit bestuur om gelden voor nog meer onbetaalbare plannen te kunnen betalen. En op 20 maart maar weer verbaasd te zijn bij een nog lagere opkomst dan de ondergrens van 50%.

Het gaat om kinderen hè, de meest waardevolle en weerloze mensjes!

Een ander gezegde luidt dat je de kwaliteit van een mens kunt afleiden uit de mate waarin degene die geholpen wordt er niets voor terug kan doen.  
En kinderen kunnen je niets teruggeven. Een lach is al geweldig toch?!!

Daarnaast is de gemeente een meesteres in verkokering. Negatief vertaald zorg ervoor dat de melding niet jouw verantwoording is want dan gaat het van jouw budget af.  
Een dergelijk gedrag kan echt niet als kinderen in het geding zijn.

Het lijkt erop, dat onze gemeente meer werk maakt van bussen vol toeristen en in elke straat een eettent met parkeerplaatsen dan zich druk maakt om het lot van kinderen.

Stad van Vrede en Recht?

Met zoveel werklozen, mensen in de armoede, in slecht betaalde banen in veel te dure huizen. Zet je mooie woorden eens echt om in daden. Doe goed voor een ander en je wordt zelf ook gelukkig. Zo moeilijk is het niet. Vereist moed.  
Daden in plaats van mooie nota's.

Voor de weerloze kinderen en daarmee hun ouders in de stad.  
Zonder risico's geen resultaat. Zonder geweldige kinderen met een onbezorgde jeugd geen toekomst.