

COLUMN – Zaterdag Live 24 februari 2018 - Columnist: Gerard Verspuij Verkiezingsuitzending (2 van 4), thema WERKEN

Werk, werk en nog eens werk

Dankzij onze trots van RTV Discus en de vrijwilligers gaat het vandaag over wat iedereen belangrijk vindt: Werk. Er is geen politieke partij, die werk niet belangrijk vindt. De VVD maakt er in zijn nieuwe slogan van de verkiezingen het woord doen van. Mooi, actie in elk geval. Het CDA is gebaseerd op de tekst uit de Bijbel In het zweet des aanschijns zult u uw brood verdienen. Groen Links zou eigenlijk moeten roepen vanuit hun oorsprong Actie, harde actie. De HSP heeft een waar bombardement uitgegooid via de sociale media. De Haagse Toekomst zet de oud jongerenambassadrice in en Groep de Mos roept op afstand te nemen van de elite en komt met veiligheid en wijkplannen.

Kijk je naar deze partijen dan is met deze partijen op het gebied van werk een coalitie erg gemakkelijk. Nou ja, als we ons beperken tot de mooie volzinnen. In elk geval is het positief dat deze partijen er zijn vandaag en de ontbrekende partijen zouden zich moeten schamen. Ongetwijfeld zal het argument zijn dat het zo druk is en dat op straat gaan effectiever is en meer oplevert. Alleen zijn ze er dan wel op straat ? en daarmee help je de mensen niet aan het werk. Al jaren lang zegt elke politieke partij, dat het de hoogste tijd is om ambachtsscholen te vormen. Het blijft bij wat goede initiatieven dankzij Mondriaan bij woorden. Bedrijven zouden meer moeten doen. Nu die zijn er ook al. Denk maar eens aan de gebroeders stukadoren aan het Heeswijkplein. En mensen moeten initiatief nemen, nu we hebben ZZP-ers volop. Echter uit armoede, niet vanwege een echte vrije keuze.

Het werk is er volop in onze stad Den Haag. Alleen het wordt niet gezien of nog erger bewust niet ingezet. Ben je een weekendje op de sportvereniging, dan is er werk genoeg. Dat moeten vrijwilligers doen ! is dan de reactie van de mensen, die het voor het zeggen hebben. En daarmee voor niets. En dan de zorg, werk genoeg, alleen geen geld dan maar vrijwilligers. Of in het welzijn, geen budget dan maar vrijwilligers en de cultuur, wel ruim 200 miljoen naar een Cultuurpaleis, heel gauw een wending via het Kunstenplan en dan toetsen op de inbreng van vrijwilligers. Beste mensen, het is zo zonde, dat de Haagse politiek in de kern zegt wat anderen moeten doen, daar dan geen gel voor beschikbaar stelt en dan maar de inzet van vrijwilligers stimuleert met de zoveelste prijs en oorkonde of stadspenning of stadsspeld.

Verheugend was de inzet van wethouder Baldewensingh om 1000 STIP-banen te maken. De vraag was groter dan het aanbod en de begeleiding van deze mensen op de werkvloer was een handicap en remmer. Opmerkelijk is dat hier dan geen vrijwilligers voor worden ingezet. Die kunnen dat ook hoor. En wat te denken van de ambtenaren in dienst van de gemeente. Laten we nu we bij elkaar zitten voor een nieuwe start even eerlijk zijn. Hoe sterk wordt de uitvoeringskracht van de ambtenaar niet ingeperkt door bureaucratie, overleg op overleg, regel op regel, juridisch risico op juridisch risico. Je zult maar min of meer gevangene zijn van je eigen gemeente. Hoeveel uitvoerende handjes komen er niet vrij als we de ruimte en de zelfstandigheid van een ieder vergroten. En daar gaat de Haagse politiek direct wel over. Dames en heren zie hier een grote kans. U zult velen gelukkig maken.

En als we dan toch bezig zijn al die prestatieafspraken met woningcorporaties, werkgevers etc. “wat zijn ze nu feitelijk waard en hoeveel ambtenaren kost het niet om ze in de gaten te houden en te beoordelen”. De oplossing is nabij en eigenlijk zo eenvoudig dat het in de intellectuele hoofden van de dames en heren politici niet gezien wordt. Zo eenvoudig is het. Wat is het dan? Ga het zelf doen!

Begin je eigen woningbedrijf, houd je eigen energiebedrijf en bouw het uit, organiseer zelf je evenementen, bouw de bicycletties uit tot fietsonderhoud en –herstel, doe je eigen taalcurssussen, houd eens op met al die schuldhulpverleningsbedrijven, je eigen mensen kunnen het minstens even goed, leid je metselaars op laat ze de huizen onderhouden, je fietst door Den Haag, werk zat, maak je eigen ziekenhuis, je eigen ziekenfonds, je eigen loodgietersbedrijven, heel veel werk ligt onder de Haagse gronden in de zin van onderhoud riolering en wat te denken van wat we moeten doen aan de waterafvoer. Daar kunnen we veel mee. Beste mensen doe dit nu niet af met dat het niet betaald kan worden. Dat kan het namelijk wel als je de inkomsten van de Gemeente veel minder programma-gebonden maakt. En de beroemde muren tussen de departementen weghaalt. En als je bijstandsgeld en uitkeringen inzet als vangnet en springplank. En inderdaad er zijn mensen, die niet zelfstandig genoeg zijn. Kijk nu eens echt goed om je heen, dan kennen we allemaal mensen, die we moeten helpen. Met aandacht, aangepast werk en vooral geloof in wat deze mensen wel kunnen.

En beste kandidaat raadsleden het werkt enorm verrijkend om zelf de handen uit de mouwen te steken. Een beetje met praten, vooral met veel doen en dingen in beweging krijgen. Kortom schrijf allemaal op jullie gele papiertje : “De komende raadsperiode zorg ik ervoor dat de mensen in Den Haag echt meetellen door meedoen aan werk. Ik richt zelf een coöperatie op”.

En dan maken we van 1 mei de Dag van de Arbeid in Den Haag. Om te zien wat voor mooie dingen jullie hebben bereikt. Den Haag zal jullie er erg dankbaar voor zijn en jullie worden gelukkige en daarmee positieve, enthousiaste en samenwerkingsgezinde raadsleden.

De Raad als coöperatie.
Maak de droom waar!