

## COLUMN – Zaterdag Live 22 september 2018 - Columnist: Terry van der Heide

### Verkeersveiligheid bij scholen

Deze week gebeurde er het vreselijke ongeluk in Oss, waarbij 4 kinderen om het leven kwamen op een spoorwegovergang in een elektrische bolderkar, te wijten aan technisch of menselijk falen. De volgende dag stond er in weekblad Den Haag Centraal dat er een nieuwe school gebouwd gaat worden pal naast de A12, met gevolgen voor de veiligheid van de gezondheid van de kinderen door luchtvervuiling.

Het toont maar weer eens aan hoeveel aspecten er zijn bij de relatie tussen verkeer en veiligheid. Ligt het aan de techniek, de wegen, de stedenbouwkundige opzet van een wijk, de social media, het menselijk gedrag? Het gaat natuurlijk om de balans van alle aspecten.

En wij .... proberen het terug te brengen tot iets simpels; tot ..... **mono**.

Toen ik in de zesde klas van de lagere school zat ( basisschool heet dat nu) was verkeersveiligheid natuurlijk ook al een belangrijke issue en was ik zeer vereerd toen ik uitgekozen werd om 'klaar-over' te worden. Hoe belangrijk en vooral hoe verantwoordelijk voelde ik mij in mijn glimmende veel te grote (ja, ja, toen was ik ook al zo'n kleintje) gele regenjas. En hoe magisch was het om mijn rode spiegelei omhoog te houden en iedereen te zien stoppen en te zien wachten tot ze van mij weer door mochten rijden.

Toen was **mono** heel gewoon. Er waren ook nog geen mobiele telefoons.

Het was vanzelfsprekend om te stoppen en voorrang te verlenen aan de kwetsbare kinderen.

Dat is overigens in Italië, waar ik regelmatig kom, nog steeds zo. In Italië wordt door al die stoere mannen keihard gereden en het is een sport om op een tweebaansweg toch nog even vlak voor de bocht in te halen. Maar oude mensen en jonge kinderen hoeven maar in de richting van een zebrapad te lopen en met gierende banden wordt er echt en op tijd gestopt!

Een klaar - over is niet eens nodig. We zijn echter niet in Italië maar wel in Den Haag.

Het nieuwe toverwoord sinds 13 september is **mono**:

Mono, je kunt er veel mee duiden volgens Wikipedia is iets wat bestaat uit één stof, groep of ding:

**Mono** tegenover stereo **Mono** ..... poly **Mono** .... maan

**Mono** .... kini **Mono** ..... gaam

Grote borden boven de weg, dat je vooral mono moet rijden of fietsen.

Ik moet denken aan mijn zwager Peter; hij woont in Leiden en ziet daar regelmatig studentes (ja vaker vrouwen dan mannen) op de fiets append en telefonierend links af slaan zonder te kijken, ook in de straten waar busverkeer gemengd is met fietsverkeer. Hij raadde het bestuur van zijn voormalige studentenvereniging aan om de 800 Euro, die een overlidensadvertentie in de NRC kost liever te gebruiken voor een **mono** - campagne om de leden bewust te maken van de gevaren van dit gedrag.

Mono: de slogan klink weliswaar **mono**....toon

De campagne mono is natuurlijk heel mooi, maar gaat het werken?

Verkeersveiligheid is geen **mono**-disciplinair probleem, het is een **trans**-disciplinair probleem en zolang er hier aan tafel naast de belangenbehartigers geen verkeerskundigen, psychologen, stedenbouwkundigen, wegenbouwers, verlichtingadviseurs, mindfulnesscoaches en andere betrokkenen aanwezig zijn, zal mijn betoog een zinloze **mono**-loog blijken te zijn.

Terry van der Heide