

## COLUMN – Zaterdag Live 15 september 2018 - Columnist: Gerard Verspuj

### Discriminatie moeilijk hoor

Discriminatie, een o zo gevoelig onderwerp. Iedereen zegt ertegen te zijn. En iedereen doet er aan mee. Het is namelijk een onvermijdbaar proces. Het is niets anders dan onderscheid maken. Om wat voor redenen ook, we zitten allemaal vol met een lading vooroordelen. Kwalijk. En toch is het zo. Opmerkingen als de eerste indruk is het belangrijkste, we kennen ze allemaal en we doen er aan mee.

Onvermijdelijk, zolang we met mensen te maken hebben. Met kiezen voor iets of tegen iemand maken we al onderscheid. En dat is dan eigenlijk discrimineren. Kortom we discrimineren bij het leven. Bij de keuze van wat we doen. De keuze voor welke politieke partij we zijn. Wie we als voorbeeld zien. En ga zo maar door. Toch niets mis mee?! En aangezien geen mens hetzelfde is maken we op verschillende wijzen onze keuzes. En dus maken we onze discriminaties.

Het kan ook niet anders. Elk mens heeft unieke talenten. Ik gun het elk mens dat ze deze kunnen benutten. Het is de basis voor een gelukkig leven. Kortom stimuleren die verschillen. Alle kleuren volop de kansen geven. Laat alle mensen stralen. Alle kleuren bij elkaar geven de kleur wit. Schitterend wit. Is het niet een prachtig symbool? Laat mensen schitteren door zich te onderscheiden. Daar worden we allemaal vrolijker van. Het werkt aanstekelijk. Het maakt iedereen vrolijker.

In onze stad maakt elke mantelzorger het verschil. Ze onderscheiden zich door hun continue zorg. "Of de mensen van de buut bestuurt", zoals Cees Berenbak in de Laak. "Ne zeuren". Goede initiatieven nemen. Zich oprecht zorgen maken om de mensen in de buurt. Om de mensen die verpieteren in hun slechte woningen en ze een toekomst willen geven. Of de vrijwilliger, die elke zaterdag zijn sportteam leidt. Uitermate positief allemaal. Ook de vrijwilligers van RTV Discus onderscheiden zich elke zaterdag. Zo dit was het positieve gedeelte. Discriminatie heeft ook een negatieve kant. En daar gaat het steeds meer om. De cijfers over discriminatie geloof ik dan ook niet. Kijk eens hoe we losgaan op die verschrikkelijke sociale media. We geven aan dat we omkomen in geluk. Want dat moet toch?

En maar lachen. En dat verschrikkelijke twitteren. Al dat beledigen van elkaar, elkaar afzeiken, moet dat ook niet eens geregistreerd worden ?

Het tegendeel is het geval. Het valt onder vrijheid van meningsuiting. Onzin natuurlijk. Onze grondwet gaat uit van gelijkwaardigheid van elk mens.

Discriminatiebureau, ga je hier eens mee bezighouden. Dit zijn allemaal vormen van negatieve discriminatie. Deze week hebben we nog kunnen zien, dat je zonder enig fatsoen kamerlid kunt worden. Sterker nog je wordt gesteund door de politieke leiders.

Geen aanklacht, niets. Ook maak je zogenaamde excuses, al houden ze niets in. Vinden we het gek dat velen het verkeerde gedrag volgen. Je geeft je mond gewoon een duw, zet je verstand op nul en zend je ellende de ether in. Mensen worden gek van het aantal likes en volgers. Sterker nog, er zijn er die ermee sjoemelen. In deze vorm van discriminatie maakt discriminatie geen onderscheid. Mooie toekomst hebben we als we elkaar zo verketteren.

Zo schrijven we ook de 50+-plussers af voor het krijgen van werk. Dat is ook negatieve discriminatie. Discriminatiebureau, ga je hier ook eens voor inzetten. Talenten en daarmee kapitaal gooien we zo weg.

En is er een oplossing? Ja natuurlijk. En ook heel dichtbij. Kijk naar mozaïeken. We vinden het prachtige kunstwerken. Prachtige kerken zijn er. En wat leert het ons? Belicht de verschillen in mensen en laat het tot zijn recht komen. Al die kleuren geven een prachtig beeld. Ze maken het leven mooier. En daarmee elk mens gelukkiger. Benut de verschillen. Daar gaan we zelf allemaal meer van stralen.