

COLUMN – Zaterdag Live 14 april 2018 - Columnist: Peter Drijver

Hulpverlening

Hulpverlening bestaat in vele vormen. Het spreekwoordelijke oude vrouwtje helpen de straat over te steken kan iedereen: dát hoort bij de goede omgangsvormen, die het samenwonen in de stad zo fijn maken. Ja, ja burgerschap.

En daarover gaan we niet miepen, want eergisteren knalde vlak voor me nog een racefietser tegen een pizzascooter ,die veel te snel uit een verkeerde hoek kwam. Fietser tegen de grond, voorvork kapot en één en al medeleven om me heen - óók van de schuldbewuste pizzakoerier.

Maar heel wat hulpverlening vraagt moed, handigheid en zelfs kennis. En ook al zou ik de handigheid en kennis bezitten, mij ontbreekt elke moed helaas. Op de Prinsegracht was ik eens op 50 meter afstand getuige van een aanrijding tussen voetganger en tram: ik belde de ambulance maar – anders dan andere omstanders – durfde ik geen stap dichterbij te komen. Er zijn verschrikkelijke dingen, die niet meer van je netvlies te wissen zijn en ik heb maar één hoofd.

Er zijn EHBO-appjes waarmee onhandige burgers als ik een handige vraagbaak in handen hebben wat-te-doen-bij-ongelukjes. Bijensteek of verstikking, you name it. En met een druk op de knop bel je 112. Dan komen de professionele broeders met zwaailicht.

Die EHBO-moed vind ik daarom het meest verbluffende aan al die vrijwilligers, die als EHBO-er door het leven gaan. Die in hun werk- of woonomgeving het hoofd koelhouden en spontaan doen wat het meest verstandig is. De situatie inschatten, koelbloedig de juiste telefoontjes met de ene hand en met de andere hand bloed stelpen of hartmassage... Ongelooflijk.

Nu de politie steeds minder op straat komt, steeds minder taken tot haar werkveld neemt, steeds minder aangiftes opneemt en nog veel minder aangiftes oplost en tegelijkertijd heel veel kostbaarder is geworden, lijkt me de vraag gerechtvaardigd om dat weer eens onder de loep te leggen. Landelijk en plaatselijk. En net als zoveel andere maatschappelijke taken moeten we er van af werk altijd maar door louter vrijwilligers te laten opknappen. Werk is werk. Maak er gewoon banen van. Tot die tijd zijn we een beetje afhankelijk van die EHBO-ers. Afkloppen maar toch bedankt.