

COLUMN – Zaterdag Live 20 november 2017 - Columnist: Peter Drijver

Gasloos

Nog geen 60 jaar geleden werden onze huizen verwarmd met kolen, olie en gas. Het gas werd thuisbezorgd door de buizen van het Gemeentelijk Energie Bedrijf. Het werd gemaakt op de Binckhorst en de Gaslaan door steenkolen te vergassen. Olie en kolen werden rondgebracht door kolen- en petroleumboeren. Aan al die banen kwam een einde door het aardgas. De staat legde een pijpleidingennetwerk aan en de huishoudens hoefden alleen maar hun cv installaties, kachels, geisers en fornuizen te vervangen. Nu blijkt de staat een struisvogel, die halsstarrig weigert om vooruit te denken. De NAM en de politiek hebben nog geen investeringen gedaan om andersoortig gas te importeren en in fabrieken om te zetten in aardgas dat geschikt is voor onze ketels en fornuizen. Nu Groningse huizen en monumenten scheuren, blijkt het Staatstoezicht op de Mijnen een marionettentheater zonder macht.

Dankzij al dat makkelijke aardgas heeft onze generatie de afgelopen 50 jaar een ongekend comfort-niveau bereikt in onze huizen en gebouwen en het zal vindingrijkheid en heel veel investeringen vragen dat comfort-niveau vast te houden zonder dat aardgas.

Het is ronduit fantastisch, dat vanuit buurten en gemeentes initiatieven komen om van onderop een positief protest hiertegen te laten horen. Door als consument van de verplichte 'keuze' af te wijken stem je tegen de puinhoop die de politiek in Groningen heeft laten ontstaan en kies je voor een duurzamer alternatief. Gasloos is makkelijker gezegd dan gedaan. Veel alternatieve verwarmingsmogelijkheden gebruiken elektriciteit. Maar verantwoorde opwekking daarvan staat in de kinderschoenen in het land, waar de kerncentrales niet ontmanteld zijn, waar nieuwe kolencentrales draaien met bijstook van onze straatbomen. En bovendien, als iedereen zoveel meer elektriciteit gaat gebruiken dan is de capaciteit en opzet van ons hoogspanningsnet hopeloos verouderd.

De Haagse Politiek is deze weken voor de verkiezingen overal te vinden en ook zij hebben de mond vol over 'duurzame vernieuwing'. Maar bedenk dan wel, dat die partijen er de afgelopen 15 jaar niet in zijn geslaagd een enorm groot en kostbaar warmtenet in de stad- de 'stadsverwarming' - van Ypenburg tot Bezuidenhout - te verduurzamen. Wel werd heel veel geld gepompt door deze domme politieke partijen in een peperdure geothermie-centrale voor woningen die nooit gebouwd zouden worden. De centrale werd gebouwd boven een gasbelletje waardoor de bouw lang stillag. Verder heeft de centrale na de feestelijke opening door domme wethouders nog geen dag gedraaid en is ze nu failliet.

Ook daartegen zijn deze initiatieven een protest. Omdat ze op consumenten-niveau in huis, straat en buurt een bereikbaar alternatief formuleren. Alternatieven, die niet meteen een betere wereld betekenen, maar belangrijke stapjes zijn om uit onze al te gemakkelijke aardgas-roes te komen.

Gasloos is daarmee ook een protest tegen de kortzichtigheid in de politiek, tegen de domme beslisindustrie die zich slecht laat adviseren en te druk is met zichzelf.

Bedenk dat bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.