

**COLUMN – Zaterdag Live 18 november 2017 - Columnist: Peter Drijver**

## Jeugdprostitutie en Mensenhandel

Het is zaterdagochtend half november. We staan niet op de kade te wuiven naar Sinterklaas maar we zitten om de stamtafel om te praten over jeugdprostitutie. Een praktijk rond een gordiaanse puberknoop: aan de ene kant nieuwsgierigheid, lust, onzekerheid, ongereptheid en aan de andere kant geslepenheid, ervaring, lust en geld. Een ongelijkheid die slachtoffers van daders scheidt en waar internet, loverboys of pooiers de oliemannetjes zijn die hun bemiddelingswerk met drugs en chantage met eer en foto's kracht bijzetten. En dat cliché van dikke witte mannen die met geld Thaise kinderen van straat plukken –gebeurt dat ook onder onze ogen? Oftewel, wonen die dikke witte mannen bij ons in de straat en werken ze bij ons op kantoor?

Gisteravond kopte de NRC dat uit een Haags kantoor foto's zijn verwijderd die fotografe Vivian Keulards van haar beide kinderen maakte. Met ontbloot bovenlijf. In het kantoor was geklaagd over het aanstootgevende karakter van de foto's in de zakelijke omgeving.

Dat kinderen met een toevallig ontbloot bovenlijf aanstootgevend zijn is opmerkelijk omdat het aantoont dat we nog niet klaar zijn met onze lustgevoelens in een zakelijke omgeving. Mannen en vrouwen, wees op je hoede wanneer je het Haagse WTC kantoor betreedt is mijn advies: ik steek mijn handen niet in het vuur om wat er in de hoofden omgaat van de werkers daar. Wanneer schoonheid en ongereptheid altijd maar worden verward en aangelengd met lust blijft er weinig moois over in de wereld.

De #METOO ophef rond sterren, modellen, acteurs, casting directeuren, regisseurs en producers illustreren hoe machtsongelijkheid en drugs worden ingezet om lusten te botvieren waar een zakelijke omgeving juist de schoonheid en ongereptheid zou moeten cultiveren. #METOO illustreert de lelijkheid van machtsongelijkheid, chantage, oppressie en aanranding.

Het zijn verwarrende vragen naar onze eigen waardes en de waardes die we delen. Een bruikbare moraal waarbij elk van ons bij zichzelf te rade moet gaan. Hoe je hoffelijk en respectvol te gedragen en daar het plezier van te ervaren, hoe de integriteit van anderen te genieten. En een wederzijdse flirt op zijn tijd doet wonderen; juist bij degene die al 30 jaar je partner is.