



belangrijk, ze staan open voor anderen en luisteren en geven aandacht. Eenvoudig toch! We worden allemaal een beetje de zon in onze eigen directe omgeving. Geven wat warmte en aandacht en we worden er zelf ook beter van, want zonder aandacht kan echt niemand. U niet en ik ook niet. We doen daarom mee aan het aandachts-akkoord. Het medicijn tegen ergernis, pessimisme en de garantie op het achter kunnen laten van vervelende en ernstige omstandigheden. Om de schaduw te verlaten en te genieten van de zon.