

COLUMN – Zaterdag Live 26 november 2016 - Columnist: Gerard Verspuij

Weer op weg naar de menselijke maat met aandacht

De musical Ciske de Rat trekt weer volle zalen. Gebaseerd op een stuk van 1942 is er weer een nieuwe versie gemaakt. En met succes. Volle zalen. Veel aandacht in de media. Een kind, dat zich verdomd alleen voelt. En een kind, dat wordt opgevangen in zijn buurt. Sociale betrokkenheid zou dat de reden zijn dat het stuk zoveel aanspreekt? Ziekenhuizen in het zuiden van Nederland, die operaties moeten afzeggen, omdat we ouderen niet meer kunnen opvangen in verzorgingshuizen en omdat we de thuiszorg afgebroken hebben. Schaamte overheerst bij elk weldenkend mens. Kan dat in een land met zoveel welvaart?

De tijd van de reclamespotjes is weer aangebroken. We moeten weer een keuze maken in het aanbod van ziektekostenverzekeraars. Het dieptepunt in het solidariteitsgevoel in Nederland. Alle pakketten bekijken vanuit je eigen individuele belang. Schrappen wat je niet nodig hebt. Lekker eigen belang. Ziek kan iedereen worden. Afwentelen op een ander. Ieder voor zich. Een medicijn zit in geen enkel pakket. Volgens Herman van Veen, bestaat het ook niet. Ik weet zeker van wel. En dat medicijn heet Aandacht!

Terwijl instellingen steeds verder verkillen ontstaat een steeds grotere behoefte aan inkeer in de samenleving. Meer voor elkaar. Meer met elkaar. Meer Ciske de Rat met sociale saamhorigheid. Ook vanuit de woningcorporaties. Huurders centraal stellen en niet het meerjarig onderhoudsprogramma. Huurders bepalen en niet het dividend. Niet langer 'de huur innen' centraal stellen, het woongenot voorop. Met actieve woonblok-conciërges, die behalve op het slotenwerk bijdragen aan de sociale saamhorigheid. Met sociaal betrokken medewerkers, die bewoners uit hun isolement halen door aandacht te geven aan de mensen. En actief werken aan het weer thuis-voelen in je woning en aan betrokkenheid, zodat de mensen als vanzelf weer omkijken naar je woonblok en de bewoners. Sociale saamhorigheid komt zo boven. En dan gaan mensen weer aandacht aan elkaar geven.

Zo komt het goede van de mensen vanzelf boven. Net zoals een plantje, dat water nodig heeft. Zo zullen mensen weer met elkaar samenleven. Zoals dat ook plaatsvindt bij De Wateringse Hof. Elkaar helpen waar nodig, ruimte geven waar gewenst. Met de blik gevestigd op 'naar buiten'.

Sociale saamhorigheid ontstaat op de pijlers van een gezamenlijk gevoel. Dat kan op de negatieve wijze, zoals in New York na de aanslagen het ego-gedrag plotsklaps veranderde in elkaar tot steun zijn. Het kan ook op de positieve wijze door te zorgen voor voldoende betaalbare woningen, werk en groen. Met versterking van de sociale saamhorigheid door het vormen van coöperaties, waarin mensen gekend worden en niet gezien worden als een bankrekeningnummer.

Kom op mensen, kijk echt om je heen. Geef wat aandacht, geef de zon de ruimte, wees positief en de sociale saamhorigheid groeit van onder je voeten.

Met als belangrijke vrucht het medicijn tegen eenzaam zijn: "Aandacht"