

## COLUMN – Zaterdag Live 5 november 2016 - Columnist: Henny van der Most

### Dakloosheid

Ongeveer één op de zes mensen ter wereld heeft geen behoorlijk dak boven hun hoofd, meestal omdat ze in sloppenwijken wonen. Meer dan 100 miljoen mensen leven op straat. En wij vinden daar iets van, we spreken schande over de sloppenwijken van Manilla, de favela's in Rio, de jungle van Calais. Het is niet goed geregeld in die landen. In Derde Wereldlanden worden heel veel mensen geboren zonder kansen om een 'normaal' leven te leiden. Wanneer zij bij geboorte al dakloos zijn, is de kans niet groot dat zij zelf wel naar school zullen gaan, een goede baan zullen krijgen en een goede woning. Eerste wereldlanden als Nederland bieden veel meer kansen. Toch zijn hier veel mensen die als kind gewoon opgroeien met een 'thuis' en daarna dakloos worden.

Met al ons commentaar op anderen verwacht je dat we het zelf wel beter geregeld hebben nietwaar? Hoe is het eigenlijk in Nederland, hoe is het in Den Haag? Ironisch genoeg worden mensen vaak dakloos als er geïnvesteerd wordt in hun buurt. 'Het is onthutsend, dat uitzettingen vooral voorkomen op plaatsen waar betere huizen worden opgetrokken. Als er een groeiende middenklasse is, komt er geld binnen en wordt er geïnvesteerd in winkelcentra en dure woningen, maar zelden in huizen voor de armen. De woningvoorraad aan goedkope woningen is te krap, al jaren, en krimpend. Met een aantrekkende economie groeit dus het aantal daklozen. Hoe is dat mogelijk? Dat hebben we toch geweldig geregeld? Wij kennen huurtoeslag, wij maken het voor de armen mogelijk in betere, duurdere woningen te wonen. Alleen, zodra ze in de dure woning wonen, blijkt vaak, dat de huurtoeslag ingehouden dan wel verrekend wordt, en daar zit je dan in een veel te dure woning met je inkomen op of onder minimum niveau. Het is wachten op uitzetting. Niet alleen voor de mensen met een uitkering; we hebben mensen jarenlang aangemoedigd schulden te maken, een krediet te nemen op toekomstig inkomen en als dat niet komt heb je een probleem ook als je tot boven Jan Modaal verdient. De overheid zelf helpt je richting dakloosheid.

Nederland claimt een verzorgingsstaat te zijn. *Een verzorgingsstaat is een sociaal systeem waarin de staat primaire verantwoordelijkheid draagt voor het welzijn van zijn burgers.* Je zou dan toch verwachten dat de staat zijn burgers niet op straat laat belanden. Maar Nederland en Den Haag geven een andere invulling aan de term 'verzorgingsstaat' als het om daklozen gaat. Het is verboden om dakloos te zijn. Of nu ja, het is natuurlijk niet verboden om geen huis te hebben. Maar wel zijn de typische gedragingen van daklozen verboden, zoals: bedelen, op straat slapen, in je auto slapen en wildplassen. Ook is er een kampeerverbod buiten de daarvoor aangewezen voor een dakloze te dure campingplaatsen. En niet te vergeten het opjaagbeleid, dat de handhavende instanties voeren. De cel wordt je dak en als je daaruit komt begint het opnieuw. Opvang en hulp schieten tekort. Want die opvang is aan allerlei regels gebonden. Het CCP, dat hier in Den Haag de opvang coördineert stuurt nog altijd meer dan de helft van hulpzoekers weg. En ook als er wel genoeg opvangbedden zijn, verkiezen veel daklozen buiten te slapen, ze kunnen de groepsdruk en de regeltjes niet aan.

Goed geregeld? Als je hier niet in aanmerking komt voor een volwaardig dak is er helemaal geen dak. Je tentje wordt in beslag genomen, je droge plekje afgesloten en je overlevingskans wordt je afgenomen. Pas je niet in het opvangsysteem dan ben je vogelvrij. Daklozen worden onzichtbaar gemaakt, ze passen niet in onze regeltjes-maatschappij, dus stellen we de cijfers naar beneden bij, sturen we hulpvragers weg dan staan ze niet in de cijfers, en als we ze zien, sluiten we ze op. Wij kijken ernaar en .... vinden liever iets van anderen.