

COLUMN - 1 oktober 2016 - Columnist: Gerard Verspuij

Laaggeletterdheid, wat een moeilijk woord!

Een moeilijk woord, met verstrekkende sociale gevolgen. Je kunt namelijk niet meedoen. Je begrijpt dingen niet snel en je hebt moeite om mensen te begrijpen. En nog erger, je voelt je heel onzeker. Je kruipt weg in een hoekje en de eenzaamheid is je gezelschap.

Het kan iedereen overkomen. Feit is, dat het in het zogenaamde welvarende land Nederland keihard groeit en steeds meer mensen isoleert en eenzaam maakt.

De GGD in Den Haag heeft vastgesteld ,dat 50 % van onze inwoners vanaf 18 jaar zich regelmatig eenzaam tot zeer eenzaam voelt. Tel uit je winst.

Tot op koninklijk niveau is het punt van aandacht. De prinses komt er één maal per jaar gegarandeerd mee op televisie. Meestal als er door haar en de direct verantwoordelijken voor deze slechte zaak verhaaltjes worden voorgelezen. Voor hen is het vertellen van verhaaltjes veelal dagelijks werk. Een keertje weten we het van te voren als ze voorlezen.

En maar belijden dat het heel erg is. En wat doen, ho maar!

Ondertussen stijgt de kloof tussen rijk en arm en hebben we 600.000 kinderen in de armoede. We praten en doen verrekke weinig, want het gaat goed in Nederland. Tenminste dat moeten ze roeptoeteren met de verkiezingen op komst.

Ook komen er steeds meer mensen uit andere gebieden. Nederlands leren ze niet of nauwelijks en in plaats van een inburgeringstraject, waar je als mens echt wat aan hebt, slagen ze allemaal bij voorbaat voor de opleiding laaggeletterdheid. En nog erger wordt het, als we moeten geloven in de fabel, dat de mensen zelfredzaam zijn. Komt goed uit bij bezuinigingen. De waarheid is anders.

Zelfbeschikking, een mooie leus, als je je zaken op orde hebt en leuk woont. Niet geldig voor de grote meerderheid van de mensen in Escamp.

De enerzijds/anderzijds, elite blijft praten en doen schiet er bij in. Eerst nog een onderzoekje, een evaluatie, wat ballonnetjes oplaten met het oog op de verkiezingen en de laaggeletterdheid stijgt.

De oplossing is eenvoudig en direct in de buurt. Start met echte uitgebreide taallessen in de veelal leegstaande scholen en andere gebouwen. Ook goed voor de werkgelegenheid. Zo helpt het verheffen van de mensen nog altijd aan een betere samenleving, waarin elk mens kan meedoen, omdat hij en zij begrijpt wat er geschreven is en gezegd wordt.

Laaggeletterdheid pak het aan! Begin in je buurt.

