

COLUMN 14 mei - Columnist: Gerard Verspuij

Hoe ging het ook al weer?

Heel vaak hoor je zeggen : “Wat gebeurd is, is gebeurd; niet terugkijken, vooruitkijken”.

Gedane zaken nemen geen keer. Iedereen zegt dat. En dat is echt zo. Niet altijd. Namelijk niet als de leiding van je start stil staat. Staat die stil dan? Ze doen toch heel druk. Ze vergaderen veel. Ze staan veel in de krant. Zeggen mooie dingen in de stad. Rijden wat af in hun dienstauto's of op hun fietsen.

En toch. De stad staat stil. Het is nu zaterdag. Na 12 uur. In de jaren zeventig was dit het uitzendtijdstip voor ‘In de Rooie Haan’. In die tijd kraaide de VARA-haan nog tegen het onrecht. De wereld was maakbaar. De wil om te veranderen heel groot. Politici werden aangepakt op grond van enig licht tussen wat ze zeiden en wat ze deden. Plannen werden besproken om de wereld beter te maken. De grondpolitiek moest anders, De wet op de ondernemingsraden moest er komen. Er moest een volksverzekering komen op grond van inkomen. Leren, studeren, iedereen moest dat zijn hele leven kunnen doen. Cultuur, het zou van het volk moeten worden. We gingen werk eerlijk verdelen. Spreiding van kennis, macht en inkomen. De samenleving bestond uit notoire voor- en tegenstanders. Kranten en tijdschriften werden stuk gelezen. De haan kraaide er lustig op los en de kippen raakten bij wijze van spreken van slag.

In al die onrust en politieke discussies was een vast onderdeel van ‘In de Rooie Haan’ de koersen van de dag. Bij de Vara? Ja, bij de Vara! Geen aandelenkoersen, nee de koersen van stimulerende en verdovende middelen, volgens de categorie: Lichte spullen. Geheel in stijl werd daarbij vaak het nummer van John Lennon, “Imagine” gedraaid.

Discussies over dit onderwerp kwamen steevast tot de conclusie: Geef het vrij, zorg voor uitdelen onder begeleiding, haal het uit de criminele sfeer. Natuurlijk was dit tegen het zere been van de conservatieven. En beste luisteraars en kijkers, ruim 45 jaar zijn we geen klap opgeschoten. Integendeel. Huizen branden af door illegale wietpraktijken. Bendes hebben grotendeels West-Brabant in handen. Diefstal volgens de statistieken: de kleine diefstal groeit nog enorm vanwege de noodzaak aan dit spul te komen. In een tijd, dat artsen van hulpposten oproepen nu eens wat te doen aan het coma-drinken, op een moment, dat Heineken ons grootste exportproduct is. Duidelijk is, dat alcohol de mens sloopt en licht stimulerende middelen dat niet doen, en dat de leiding van de stad weer eens is wezen kijken naar coffeeshops.

Met argumenten uit de zeventiger-jaren uit de vorige eeuw zijn ze allemaal nog huiverig voor coffeeshops.. Hebben ze het nog steeds over achterdeurtjes. Schokkend. Het is een voorbeeld hoe stil de stad Den Haag op dit punt staat. Veel gedoe. Geen vooruitgang. De omgeving gaat verder. Zo wordt een voorsprong een achterstand. Tijd voor actie. Bestuurders, lees eens de stukken uit de vorige eeuw. En handel eens. Voor lef hoor je in een bestuur te zitten. Niet vanwege het steken van stokken tussen de spaken om de vooruitgang te blokkeren. Tijd voor actie. Rust roest.

